



Gerçek Kültür
hazinesi

TÜRKİYE İŞ BANKASI
Kültür Yayınları

TÜRK
ÖĞÜN
ÇALIŞ
GÜVEN

28
KORSAVAŞ

(SAVAŞANLARIN SESİ)



1973

EMEKLERİN EN KUTSALI, EN ŞEREFLİSİ VE EN GÜÇ OLANI SAVAŞ EMEĞİDİR.

"KORSAVAŞ"

BÜYÜK ATATÜRK'ÜN TÜRK GENÇLİĞİNE SESLENİŞİ

Ey Türk gençliği... Birinci vazifen Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinedir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyetini müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için, içinde bulunduğun vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkân ve şerait çok namüsaıt bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve delâlet ve hattâ hiyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini müstevlilerin siyasî emelleri ile tevhit edebilirler. Millet fakrû zaruret içinde harap ve bitab düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı... İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

KEMAL ATATÜRK

İÇİNDEKİLER

KORENİN GÜMÜŞ YILDÖ-
NÜMÜNDEN İZLENİMLER
Turhan Yavçan

ÖRGÜTTEN HABERLER
M. Rifat Sümer
Bahtiyar Yalta
Fredrik Kirkland

KUTLAMALAR-YANITLAR
Hükümet-Askerî
Mülki Erkân

KORE GEZİSİNDEN İZLE-
NİMLER
Cihan Kumbasar

ŞEHİTLERİMİZ
(Kore Savaşı)

KORE MUHARİPLERİNİN
TÜRKİYEYİ ZİYARETİ
Münir Araslı

ŞİİR KÖŞESİ
Sami Şentürk
Hüseyin Özyayan

DIŞ BASINDAN ÖZETLER
Deutsehe Zeitung
Die Welt

Dergimiz ayda bir çıkar. Yayınlanmayan yazı ve resimler iade edilmez. Gönderilecek yazıların normal sa-
tır ve kâğıdın bir yüzüne daktilo ile iki nüsha yazılması, imzalı ve açık adresli olması şarttır. Uzun yazılar
özünü kaybetmeyecek şekilde kısaltılır. Dergimizde yayınlanan yazılar yazarın fikirlerini yansıtır.

KORSAVAŞ Derneğini bağlamaz.

Siyasal gözlemciler, çok iyi silahlanmış bulunan EKO teröristlerinin Klerides'in yenilgisini tepki göstermeden kabullemeyecekleri kanısındadır. Klerides taraftarlarının böyle bir girişimi hiç şüphe yok ki, yine çok iyi silahlanmış

olan sosyalist Lyssarides'in taraftarlarının tepkisi ile karşılaşacaktır. Ki, bu da Kıbrıs için kardeş kavgası anlamına gelmektedir. (İA — UA/DA)
(Basın — Yayın)

DİE WELT

AMBARGO

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ KONGRE ÜYELERİNİN GÖRÜŞLERİ

Yükriye'ye uygulanan silah ambargosu hakkında ABD Kongre üyeleri ne düşünüyor? İşte bir kısım ABD Kongre üyelerinin görüşleri,

DAVID BOVEN Missisipi üyesi — Demokrat Partili, Ambargo aleyhinde oy kullanmış) :Türkiye'ye çıkar yol değildir. Bu sorun sıkı biçimde örgütlenmiş olan Amerika'daki Yunan azınlığı tarafından yaratılmıştır. Türkiye'nin Amerika'nın savunmasındaki rolü büyüktür. Bunun anlayanların sayısı Kongre'de hızla artıyor.

ALBERT GORE (Tennessee üyesi — Demokrat Partili) : Türk — Amerikan ilişkileri ile Kıbrıs — Yunanistan meseleleri ayrı şeydir. Bu yüzden Türk — Amerikan ilişkilerine gölge düşmemelidir. Ben ilk oylamada ambargonun kaldırılması için oy kullanacağım.

EDWARD P.BEARD (Rhode Island üyesi — Demokrat Partili, kayınpederi bir Ermeni) : Beni Kıbrıs Türk kesimine silah zoruyla sokmadıkları için kızdım ve ambargo lehine oy kullandım. Kıbrıs konusunda sonradan edindiğim bilgilere göre Türkler pek haksız değiller. Ben ilk oylamada ambargonun kalkması için oy kullanacağım. Türkiye'deki üslerimiz Amerika için çok önemlidir. Türkiye'nin en ufak bir iyi niyet girişimi ambargonun kalkması için yeterli oyu sağlamaya yeter.

CHARLES WILSON (Teksas üyesi —

Demokrat Partili) : Türkler için ABD kongresinin tutumu bir şantajdır. Ben ambargonun aleyhinde oy kullandım. Ambargo ancak Kıbrıs probleminin çözümünden sonra kalkabilir. Türkiye biraz topraktan fedakarlık eder veya masa başına yapıcı görüşmeler yaparsa ambargonun kalkması için bu yeterlidir.

ADAM BENJAMİN (Indiana üyesi — Demokrat Partili) : Ambargonun kalkması için şu dört şart yerine getirilmeli : Kıbrıs'tan tüm Türk askerleri çekilmelidir. Türkiye'de yapılan her türlü işkence son bulmalıdır. Türk hükümetleri Ermeni meselesini olumlu yönde halletmek için çalışmaya başlamalıdır. Türkiye'den Amerika'ya giren uyuşturucu maddeler önlem alınarak durdurulmalıdır.

DAVID C. TREEN (Cumhuriyetçi Partiden) : Ambargoya karşıyım ve kalkması için oy kullandım. Kongre'nin ambargoyu sürdürmesi Rum yanlısı küçük bir grubun başarısından başka bir şey değildir. Türkiye eğer kapattığı birkaç Amerikan üssünü faaliyete geçirirse bu jest karşısında kuvvetlenecek olan Başkan Carter, kongreden ambargonun kaldırılmasını tekrar isteyebilir.



**KORSAVAŞ
SAVAŞANLARIN SESİ**
SAVAŞANLAR DERNEĞİNİN (CUMHURİYET DÖNEMİ, KORE ve KIBRIS GAZİLERİNİN) YAYIN ORGANI, BASIN AHLAK YASASINA UYMAYA GAZİ SÖZÜ VERİR.

YIL : 3 SAYI : 28
EYLÜL — 1977

KURULUŞ : 1973

Dernek Adına İmtiyaz Sahibi

Bahtiyar YALTA

Sorumlu Müdür

Mürteza VODİNAL

İdare ve Yazışma Adresi

Ziya Gökalp Caddesi 22/32
Yenişehir - Ankara
Tel : 25 35 85

Fiyatı : 5 TL.
Yıllık Abone : 60 TL.
Geçmiş Sayılar : 10 TL.

İlan Tarifesi

Arka Kapak 1000 TL.
Arka İç Kapak 800 TL.
İç Sayfalar 600 TL.

RENK MASRAFI İLÂN SAHİPLERİNE AİTTİR.

Dizgi ve Baskı :

Güryılmaz Matbaası
Mithatpaşa Cad. 35/A
Tel : 17 10 05 - Ankara

KORELİ SİLAH ARKADAŞLARIMIZIN "GÜMÜŞ YILDÖNÜMLERİ" NDEDEN İZLENİMLER

Yazan : Turhan YAVÇAN

Saygıdeğer gâzi arkadaşlarım

Bilindiği gibi Güney Koreli Silah arkadaşlarımız 1952 yılında bizdeki KORSAVAŞ gibi bir dernek kurmuşlar ve bu yıl 10 Mayıs'ta kuruluşlarının 25 inci yıl dönümlerini «Gümüş Yıl dönümü» ismi altında kutlamışlardır. Her yıl yapılan olağan kutlamaların ötesinde gerçekleştirilen bu büyük törene, Kore savaşına katılan diğer uluslardan olduğu gibi bizim derneğimizden de iki kişi çağırılmıştır. Yönetim Kurulunuz bu nazik davete katılmak üzere Genel Sekreteriniz sayın Cihan Kumbasar ile beni görevlendirmek lütfunda bulunmuş idi.

Gerçekten büyük özellikleri olan böyle bir törene katılmanın, temsilci durumundaki kişilere yükleyeceği sorumluluğu, bundan önce uluslar arası askeri toplantılara katılmış bulunmak, değişik konularda müzakere görevi yapmış olmak gibi tecrübelerden geçmişliğime rağmen önceden yeterince kestirememiştim. Çünkü bizden evvel Koreyi ziyaret etmiş bulunan arkadaşlarımız böyle bir gündemle karşılaşmamış olduklarından biz de kendimizi gezinin sadece hoş bir ziyaret olacağı hususunda şartlandırmıştık.

Çok yönlü amaçlara yönelik Yıl Dönümü kutlaması, programının içeriği ve gündemindeki önemli konular nedeni ile ayrı ve ciddi bir kimlik taşımakta idi. Ele alınan konuların tabiatı ve bazı ulus temsilcilerinin propaganda ya da bayrak gösterme hususundaki aşırı gayretleri, müzakerelerin ince bir dikkatle takibini gerektirdiği cihetle, delegelere sürpriz sorumluluklar yüklemekte idi. İşin bu yanını dikkate alarak bu kabil toplantılarda temsilcilik görevi alacak arkadaşlarıma

yeri gelince bazı mütavâzi önerilerde bulunmayı kendim için ihmâli hoş karşılanmayacak bir vecibe sayıyorum.

1970 lerin Koresi üzerinde dergimizde daha önce çıkan ehliyetle, vukufla kaleme alınmış yazıları okuyan arkadaşlarımı kaçınılmaz tekrarlarla sıkmadan onlara bir şeyler söyleyebilmek pek kolay görünmüyor. Böyle bir amaca ancak «mümkün mertebe» kaydı ile yaklaşabilirsem kendime iyi not vereceğim. Gezi anılarımı katagorik bir ayırıma bağlı kalarak özel başlıklar altında sunmak yolunu yeğlemedim. Olayların iç içeliği ve gördüklerimin coşkusu ile hâfıza zaafiyetinin kurbanı olabilmek endişesi beni bu yola itti. Sizlere gördüğüm, hissettiğim, aldığım 10'dan 1 verebilsem beni hasatta 1'e karşı 1 alabilen çiftçinin mutluluğu içinde kabûl edebilirsiniz.

☆
Fazla ilkecilik (prensiplilik) iddiası taşımamak, hayatı katı davranış çizgileri arasında değerlendirmemek insanın ancak yaş ve tecrübesi ile kazanabildiği hasletlerinden bazılarıdır. Her şeyi bilendir, her şeyi mâzur görebilen.. «Asker ağlamaz. erkeğe göz yaşı yaraşmaz» öyle mi? Geliniz Kimpoy Hava alanında modern ışıkları arasında bir çok şehit arkadaşlarımızın hayallerini tablonun fon'u yaparak kalın, mert ve kesin çizgilerle bana adeta «hoş geldiniz üstegmenim» diyen yiğit Mustafa Nazlı'nın bozkır yanığı yüzünü, Anadolu terbiyesi ile öpüp başına koymak üzere elime uzanan ellerini görünüz ve göz pınarlarımızın musluklarını kapatacak gücü bulunuz kendinizde. Olmuyor, olamıyor çünkü his âlemimiz varlığımızın zengin bir yanı da ondan.. Ve onun ara sıra mantık ve idrakimizin üzerinde tepinişini hoş karşılayabiliyor insan oğlu. Dost Amerikan uçakları yanlışlıkla bataryamızı bombardımana tutmuştu. Askerlik kurallarının emrettiği en doğru yere sığınmıştı. Mustafa Nazlı, fakat uçaktan atılan roketin tam isabetinden kurtulamamıştı. 20 metre

ötede miğferinin içinde gövdesinden ayrırlıp külçeleşen Mustafa Nazlı'nın o mert başı.. Pusan şehitliğine adım atar atmaz ilk karşılaştığım mezar, rûhu ile, hayâlî ile bana Kimp'o'da «Hoş geldiniz üstegmenim» diyen bataryamızın gözdesi Mustafa Nazlı'ya ait idi.

☆
Seoul'e vardığımız günün ertesi, program gereği topluca MİLLÎ MEZARLIK'ı ziyarette bulunuyorum.. Ağır başlı, ders alıcı, görkemli bir seremoni.. Koreli, Milli Mezarlığının girişi kapısındaki sütunlara, çağdaş san'atın millî ve geleneksel motiflerini olağanüstü bir ustalıklarla işlemiş. Ulusal kadirbilirliğin gözler yolu ile idraklere kaşelenmesi ve orada unutulmayacak izler bırakabilmesi için.. Beşer hafızasının nisyan ile malûl olduğunu Koreli de kabul ediyor fakat burada, vatani için ölenlerin unutulmasını vatana ihanetle bir tutan ilginç bir reaksiyon, anlamlı bir isyanın vekarını görüyoruz. Bu bir kapı değil, zafer anıtıdır. Mezarın, mezarlığın soğukluğu, ürperticiliği burada sevimlilik ve sıcakla yer değiştirmiş.. Başka bir ulusun elinde rahatlıkla başkent zenginlerine sayfiye bölgesi olarak ayrılacak bir bölgeye vatanları için öteki dünyaya göç edenlerin villa'larını dikmişler, en iyi panoramik görüşle Seoul'ü seyretmek isteyenler oradaki ruhlarla kucaklaşsın diye.. Kore kalkınmasında umarım ki kendilerinin de tahminlerini aşan boyutlardaki gizlerin (sırların) neler olduğunu arayanlara, sağlıklı ve kestirme bir yol izleyebilmeleri için Koreyi fabrika ve gemi tezgâhlarından değil fakat renkli toparların beyaz taşlarla süslenip Seoul'ün boynuna takılmış bu gerdanlığın pırıltıları arasından başlamalarını salık veririm incelemelerine.. Yeşillikler arasında mermerlerin ruhladığı sandukalar, kral sofralarının her dem taze çiçekleri ve en yeni giysileri içinde kahramanları yalnız bırakmayan vefâkâr ziyaretçileri ile öyle bir tablo oluşturmaktadırlar ki, 1953 ile 1977 arasındaki

«KIBRIS'IN TARİHİ UZLAŞMASI MAKARIOS İLE BİRLİKTE SON BULDU»

BOON, 15 (Basın — Yayın) : Kıbrıs'ta geçici Cumhurbaşkanlığı görevini devraldıktan kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada Kipriyanu «Makarios'un politikası gelecek için rehberimiz olacaktır.» demiştir. Kıbrıs'taki diğer siyasi partiler de Başpiskopos tarafından çizilen politikayı sürdüreceklerine dair söz vermişlerdir. Gerçekte ise, Rum partilerinin yürüttüğü iktidar mücadelesi, Ada cumhuriyetinin bir iç krize sürükleyerek, dış politikayı da etkileyecek bir görünümde.

Komünistlerle diğer partiler arasında Makarios tarafından başlatılan uzlaşma dönemi, 1 Eylül'de yapılacak Başbakanlık seçimi öncesinde daha şimdiden bozulmuş durumdadır. Üzerinde tartışılan konu yeni bir Başkan gösterilmesinden çok, Makarios'suz Kıbrıs demokrasisinde siyaset güçlüklerin yeniden belirlenmesi yolunda soldaki partiler tarafından gösterilen çabadır.

17 yıl önce iktidara geldiğinden bu yana Makarios, çeşitli partiler arasındaki siyasi görüş ayrılıklarını gidermesini ve politikacıların önemli kararlarındaki söz hakkını sınırlamasını bilmiştir. Şurası muhakkak ki Başpiskopos, büyük bir yetkiye ve sınırsız bir karar verme hürriyetine sahipti. Makarios'un emrindeki parlamento ise sadece dekoratif bir görev yapmaktaydı.

Makarios Bakanlıkları hiçbir zaman politikacılara değil, mutlaka tecrübeli teknokratlara vermekteydi. Hatta seçimlerde yüzde 40 oranında oy toplayan, Moskova yanlısı AKEL Partisi bile ancak Makarios'la yaptığı anlaşmadan sonra 9 milletvekili ile parlamentoya giribilmişti. Popüler bir kişi olan Makarios'la karşı karşıya gelmek, onlar için başarısızlıkla sonuçlanacağından yumuşak davranma yolunu seçmişlerdi.

Makarios'un halefi ister Kipriyanu olsun, ister Klerides, böyle bir şeyi asla başaramayacaktır. 17 yıl süre ile Makarios'a sadık kalan Kipriyanu, Klerides'i hainlik ve küçüklükle suçlamaktadır. Ve bu suçlamasını da sadece Anayasa görüşmeleri sırasında Makarios'un arkasında, Türk Lideri Denktaş ile gizli görüşmeler yapması nedeniyle yöneltmemektedir. Politik ortamda daha da geçerli olanı, Klerides'in muhafazakar «demokrasi hareketi topluluğunun Makarios'a düşman ve Yunanistan ile birleşmeyi hedef alan EOKA Örgütüne siyasi barınak sağladığı yolundaki iddialardır. Klerides'in yüzde 26 oranında oy almasına rağmen parlamentoya girememesinin nedeni, Kıbrıs'ın seçim sistemi ve Kipriyanu'nun merkezci demokratlarının komünistlerle bir halk cephesi kurmasıdır.

Kipriyanu, solun bundan böyle kendisini destekleyeceğinden emin olabilir. Zira bunlar Batı yanlısı Klerides'e iktidara giden yolu kapatmak için kararlıdır. Çünkü, ancak böylelikle uzun vadeli planlarını gerçekleştirebileceklerdir.

Kipriyanu'nun ağır hasta ve tecrübesiz olması da bunlar için bir tercih nedenidir. Kendisi ayrıca, taviz veren bir kişidir ve sol partilerle iyi geçinmektedir.

Ayrıca Komünistler onun iktidarı sırasında partilerinin rolünü daha iyi değerlendirebilecekler ve belkide Kıbrıs tarihinde ilk defa olarak kabineye bir bakanlarını sokabileceklerdir. Bir süre sonra da tüm iktidarı ele geçirecek, bazı gözlemcilerin endişe ettikleri gibi Kıbrıs'ı Akdeniz'in Kübası haline getireceklerdir.

Klerides'in başarı sağlama şansı çok azdır. Bu nedenle de en geç 1978'de yapılacak seçimlerde yeni başkanın adı Kipriyanu olacaktır. Ancak, Kipriyanu'nun seçilmesi Kıbrıs'da barış ve huzur'un bir garantisi olmayacaktır.

BASINIMIZDAN ÖZETLER



«BÜYÜK İSKENDER'İN HALEFLERİ ARASINDA ANLAŞMAZLIK MI VAR?»

BONN 15 (Basın - Yayın) : Başpiskopos Makarios'un yeri doldurulacak gibi değil. Devlet Başkanı'nın ölümünden sonra Rum kesiminde bir iktidar mücadelesi başgösterdi. Makarios'un yerine geçmek isteyen birçok kişi var. Ama hiçbiri onun niteliklerine sahip değil. Cenaze alayına katılanlar histeri nöbetleri geçirirken başlayan yağmur «gök de ağlıyor» şeklinde niteleniyor. «Makarios ölümsüzdür, tekrar dirilecektir» yollu çığlıklar duyuluyordu.

Kipriyono Makarios'un izlediği politikayı sürdüreceğini bildirirken, Yunanistan Devlet Başkanı da «rahat uyumasını, eserini kendilerine bıraktığını» söylüyordu. Makarios'un geride bıraktığı eser ise, ihtilafli bir konu. İngilizlere karşı bağımsızlık savaşında önemli bir rol oynamış daha sonra Atina Cuntasına karşı direnerek Ada'nın muhtariyetini korumuştur. İç politika da ise, başarısızlığa uğramıştır. Üzerinde mutlak bir Rum hakimiyeti kurmaya çalıştığı Türk azınlığı ile ilişki kurmamıştı. Modern Avrupa'ya uymayan bir eski Bizans tipi olan Makarios, hile ve entrika ustasıydı. Sayıldı, nefret edildi. Kıbrıs bugün bir çiban başı ise kabahat kendisinin. Ama Ada Rumları kendisini bütünleştirici olarak görüyorlar Bugün onun yerine geçmek isteyen bir dizi insan var. Ama hiçbiri Makarios gibi Rumları birleştirici bir niteliğe sahip görünmüyor.

DIŞ BASIN

(Alman Basını)

Makarios'un ölümünden sonra toplumlararası anlaşmazlığın yanı sıra, şimdi de Rum kesiminde bir iktidar mücadelesi belirgin hale geliyor. Büyük İskender'in halefleri arasındaki savaş başlıyor. 4 tane aday var. Kıpriyono, Papadopul, Klerides ve sanayiici Paschalis Paschalidis.

En güçlü oy potansiyeline sahip olan Komünist ve Sosyalistler kendi adaylarını henüz yarışa sokmuş değiller. Kesin seçim Şubat ayında yapılacak. O zamana kadar da olaylı ya da olaysız bir geçici dönem yaşanacak. Yapılan açıklamalara göre, yeni Başpiskopos ve yeni Devlet Başkanı ayrı ayrı kişiler olacak. Ama konunun şüphe götürür bir yanı var. Makarios'un yerine Başpiskopos olması beklenen güçlü Baf Başpiskoposu'nun elini sefeli gibi politikaya da atması mümkün. Devlet Başkanı kim olursa olsun Kıbrıs sorununun çözümü konusunda hüküm vermek zor. Lefkoşe'de bugün Rum kesimindeki yönetim zayıflığından yararlanarak, Türklerin ele geçirdikleri topraklarda keskin kalacakları korkusu var. Kıbrıs'ın siyasi gelişmesi konusunda önceden söylenecek şeyler karanlıkta el yordamıyla yol aramaya benziyor. Makarios toprağa verilirken Türkler de iç savaşın 3. yılını kutluyorlardı. Türk uçakları o zaman bir Rum köyünü bombardıman etmişti. Denktaş, Makarios kendilerine büyük haksızlık ettiği için olayı o gün kutladıklarını söylüyordu. Tarafların hiçbirinde barışmaya hazır bir tavır görülüyor. (CT/AP) Basın — Yayın)

DEUTSCHE ZEITUNG

tarih dilimine sıkılmış yeni Kore'nin hangi kaynaktan güç aldığını anlayabilmek için bu tabloya biraz dikkatlice bakmak yeter. Düne kadar Çanakkalede, Sakarya ve Dumlupınarda yatan binlerce kefensiz şehide ancak «YEDİ KANDİLLİ SÜREYYAYI uzatıp TÜF - BEDÂRI gibi bekletmekle yetinen bir ulusun gerçekten muzdarip bir ferdi olarak sizlere bu coşkumun özünde ne tür bir isyanın mayalandığını bilmem anlatabiliyorum.

Koreli, yaşayan ve gelecek kuşaklarına gerektiğinde ölmeyi öğendirecek paradoksal bir mesaj yollamaktadır Milli Mezarlığından..



Koreye uçarken bir süre uğradığı -mız Taipeh hava alanına inerken merdivenleri birbirinden güzel üç Çinli kızla adımıyoruz. Kumbasar da eşim de yanımda, fakat onların varlıkları bile Çinli kızlara kendilerini çok güzel ve anlamlı bulduğumu belirtmek arzumu gemleyemiyor. Karşılıksız kalmayan kompliman, tatlı gülüşlerle teşekkür ediyorlar. Gerçekten çok güzeldiler. Çocuk değil, kadın da değil, iki çağın iltisak noktasında gergin ve kıvrak bir serpilmiş içinde, gelişmişler ama gelişmeleri henüz bitmemiş, 25 yaşındaki Kore ile bu kızlar arasında rahat bir paralelizm kurabilirsiniz. Gelişmiş fakat henüz gelişmesini bitirmemiş Koreyi kucaklarken Çinli kızları kucaklayamamanın üzüntüsünü çabucak unuttuk.

Kore, yüz ölçümü ile yedide birimiz kadar. Yıllık 1,5 milyar ihracatımıza karşılık Koreninki 10 milyar. Kaba bir hesaplama 4,9 katlık bir farktır bu.. Fakirliği değil de fakirlikle savaşmamaı ayıplayan Koreli, arı kovanına, karınca yuvasına döndürdükleri ülkelerinden yılda 500 bin adet renkli televizyon ihraç ediyor. Geçen yıl Amerika Birleşik Devletlerine 40 milyon çift kundura ihraç edilmiş. Bu yıl ki 140 milyonluk

ihracat planını, hükümetlerinin karşısına çıkan Amerikalı imalatçılar engellemiş. Hükümetler arası üç günlük çetin müzakereler 36 milyon çift üzerinde anlaşarak son bulmuş. Üzülmüşler ama ümitsizlik bahis konusu değil. İster Bakan ister General yabancı bir sigara içerken görüldüğünde 50 dolar ceza kesebilen bir yönetim için ümitsizlik olurmu? Gördüğüm kadarı ile Bahreyn ve Cidde'ye uçak dolusu teknisyen gönderen Kore, onların yurt dışındaki kazandıkları paranın yüzde seksenini döviz olarak yurduna göndermesini sağlamış. Yerli savaş endüstrisi ile beslenen ulusal savunma gücünün küçük devletler için ne demek olduğu; savunmasını süper güçlerden birine dayanarak sürdürme politikasının ne denli tutarsız olduğu Korelilerin üzerinde tartışmağa lüzüm görmedikleri bir konu. Onun için umarım ki yakın geleceğin Koresi bu konuda tam otarşik (kendi kendine yeter) bünyeye kavuşacaktır.

Büyük heykeltraş Rodin, «Tabiat en güzel üç şeyi yarattı. Işıkların cümbüşü, berrak suyun görünüşü ve el değmemiş bir bákirenin gerinişi» dermiş.

Kore muharebeleri sırasında ağır topçu mermileri, uçak bombardımanları ve Napalm yanıkları ile çiçek bozuğuna dönmüş o ağaçsız sırtlarda şimdi yeşil tonlarının sergilendiği genç ormanlar el değmemiş bir bákirenin gerinişi içinde boy atmaktadır. Toprak ana'nın, koynundan fıskırttığı yeşil evlâtları ile arasında güzel bir işbirliği var. Yeşil evlât, toprak anasının errozyon koruyucusudur. Korenin hepimizce iyi bilinen yağmurları bir avuç toprağı bile yeşilin elinden söküp alamıyor. Bu görünüme berrak suları ve bu suların koynunda danseden renkli ışıkların cümbüşünü kattınız mı işte size Rodin'in tarif ettiği tablo. «Düşünen adam»ın yaratıcısı Rodin size de düşündürüyor kumu ile Seoul'u inşa eden Han nehrinin üzerin-

isyan içinde gördüğümüz Sefarat erkânı den geçerken. İşte şuradaki üzerinden demiryolu geçen Han köprüsü, 25 yıl önceki hatıra kırıntısı arasında tek olmanın gurununu, şımarıklığını taşıyan köprü artık yalnız değildir. 12 kardeşi daha var, iki yılda bir doğum. Han nehrinden yalnız su değil tarih de akıyor. Toprağa bir gövde bir gülle gibi düşen Mehmet'lerin kanlarını, bazı yerlerde kırmızımtırak akan nehir sularında arıyor gözlerimiz.



Sayın Kumbasar bir ara Suwon'daki Ankara İlk Okulunu sormuş Elçilikteki arkadaşlarımıza. Ertesi gün Sefarathanenin sivil asker bütün mensupları, eş ve çocukları ile bir kafile oluşturarak Suwon'a gittik. Üzüntü ile ifade edeyim ki, gördüğümüz okulun, 27 yıl önce 1 inci Türk Tugayı mensuplarınca kurulan ve Ankara ismi verilen okulun Ankara ile Türkiye ile ilgili hiç bir yanını göremedik. Belki bir misyoner, belki de bir sinema yıldızının resmi ile süslenen duvarlarda bize ait en ufak bir ize rastlamak mümkün değil. Sorduğumuz sorulara aldığımız cevaplar arasında da Türk ve Türkiye ismi duymadık. Çarşıda pazarda Türk olduğumuzu anlayan 1950 leri hatırlayacak yaştaki insanların bizlere gösterdiği ilgi ile çelişen bir intiba ile ayrıldık okuldan Ülke ve uluslarımızı birbirine karşılıklı tanıtmaya gayretinde dostlarımızı genel enerjilerine ters düşmeyen bir çabada görememekten yakından daha önceki ziyaretçilere hak vermekle birlikte bunun yakın gelecekte yeni bir şekil alacağına ilişkin ve ciddi sebeblere dayanan bir ümit içinde olduğumu da belirtmek isterim. İlgi dozlarındaki denge sağlam dostlukların en güvenilir unsuru olduğu için bu alana dönük bakışlar, hattâ eleştiriler ancak selâmlanmaya değer.

Dönüşte Yonign bölgesindeki Türk Şehitleri Abidesini ziyaret ettik. Koreliler, Kore savaşlarına katılan uluslar

adına her ulusun kendileri tarafından çizilen projeleri esas alarak birer anıt dikmişler. Her anıtta ait olduğu ulusun karakter çizgilerini görebiliyorsunuz. Öyle zannediyorum ki, bizimkinin projesini çizenlerde anıtın bize aidiyetinin anlaşılabilmesi için ziyaretçileri anıt üzerindeki yazıları okumağa zorunlu kılmak düşüncesi egemen olmuş. Anıt, elleri silâhlı güya Mehmetçiği, düzenli parkına verilen havası ile bize ait en ufak bir çizgiye sahip değildir. Bu noktada kendimizden başkasını kına - mağa da hakkımız olamaz.

Rahmetli Falih Rıfkı Atay «Selvi ölümünüz, söğüt deremizin, çınar meydanımızın ağacıdır.» der. Bir köşesini selvi ağaçlarının süslediği parkın içinde dünyaca ünlü süngüsü ve heybetli yapısı ile sembolize edilemeyen bir anıtı içimize sindiremeyiz. Bu ifade, kendi kendimize yaptığımız bir görev çağrısıdır. Başkan PARK'ın bir büyüğüme, anıtın esas yerinin Kunuri olduğunu fakat orasının bugün Kuzey Kore toprakları içinde bulunduğunu, bir gün anıtımızın oraya taşınacağını beyan eden sözlerinde, ulusça yeniden yaptıracağımız abidemiz için şimdiden çalışmalara başlamamızı gerektiren bir müjde buldum ben. Bu işi şimdiden ele alısta derneğimize büyük ağırlık düşecektir ama bunda istimi daima arkadan bekleyen alaturka görüşe karşı da bir meydan okuyuşun şerefi vardır.

Kimpo hava alanından Koreyi terkeden her yabancıya üzerinde «Kore Cumhuriyeti ile memleketiniz arasındaki devamlı dostluk bağının nişanesi olarak» ibaresinin yazıldığı güzel bir kılıf içine konmuş ve bezden yapılmış bir Kore bayrağı ücretsiz olarak veriliyor. Propoganda ve tanıtmaya inceliğine bu ölçüde sahip Koreli dostlarımız da, kendimizi en iyi tanıtmaya ve hatırlatmaya yolu olarak elimize geçen bir fırsatı böylesine bir umursamayışla heba karşısında umarımki bizler kadar, haklı



ŞEHİT ANISI

Hüseyin Özyayan

Kore dağlarında Ot kucak kucak
Ne bilsin Çinliler böyle olacak,
Kar yerine mehmetçik yağacak
Kalk kardeş gezelim kore dağlarını.

Kokmaz oldu memleketin gülleri,
Bize mesken oldu kore çölleri,
Kimse bilmez durduğumuz yerleri
Kalk kardeş gezelim kore dağlarını.

Anne günler bu yerde geçiyor,
Anne baba kardeş acısı içime çöküyor
Bayramlarda elinizi kimler öpüyor
Kalk kardeş gezelim kore dağlarını,

Bayram dedikleri bir şirin gündür.
Hısım akrabayı ağlatan o güzel gündür
Silada olana bayram düğündür.
Kalk kardeş gezelim kore dağlarını.

KOREDE

Samî ŞENTÜRK

Vücudunu siper etti düşmana,
Ölmüşken. Kore'yi getirdi cana,
Çekti silâhını çıktı meydana
Gören ibret aldı bizden.

Çekildi sancaklar, dayanmaz canlar,
Savaştı Türk askerleri yılmadılar,
O kadar Albaylar, o Yarbaylar
Ayrılmadı asla sağ yanımızdan.

Kore Seoul Cephesi,
Dağları yakıyor topların sesi,
Kahraman askerin hücum etmesi,
Cihan sele gitti al kanımızdan,



Türkiyenin Kore Savaşına katılmasından dolayı Kore halkının Türklere olan sevgi ve saygılarını yenilemek amacı ile Kore Cumhuriyeti Millet Meclisi üyesi ve Kore Savaşına katılmış olan bir Parlamento heyeti Korsavaş'ın (Türkiye Savaşanlar Derneği), yiğitlerin harman olduğu cennet yurdumuza daveti üzerine geldiler.

Ziyaretçiler, 18.4.1977 günü Şubemizden bir grup Korsavaş üyesi Yeşilköy Hava alanında saat 18.30 da karşıladı. Türkiye Savaşanlar Derneği adına bir buket takdim ettikten sonra saat 22.00 de Ankaraya uğurladı.

20 Nisan 1977 de saat 15.15 de Türk Hava Yolları uçağı ile karşıladığımız aynı heyet'i 21 Nisan saat 18.50 de yine bir gurup Korsavaş üyeleri ile Yeşilköy Hava alanından uğurladık.

Konuklarımız Kore Heyet Başkanı Sayın Choi, Yung-Hee ve arkadaşları Kim, Hyung-Il, Kim, Yong-chai, Chun, Jae-Ku ile Kwon, Oh-Tai geliş ve gidişlerinde çok samimi ve sıcak intibalarla dolu olarak ayrıldıklarını, Türkiye ile Koreliler arasındaki dostluk ve kardeşliğin candan ve ilelebet olduğunu ifade etmişler ve hatıra resimleri çekirtmişlerdir.

Ist. Şb. adına Haysiyet Divanı
Sekreteri
Münir Araslı

**KORSAVAŞ VAKFINA BİR AYLIK ŞEREF MAAŞINI YATIRAN
DERNEK ÜYELERİ ZİRAAT BANKASI KIZILAY
ŞUBESİNDEKİ VAKIF HESAP NUMARASI 630/1080**

Üyeler para yatırış sıra numarasına göre yazılmıştır.

Sıra No	Dernek Kayıt No	Adı ve Soyadı	Yatırdığı
186	Sb/54	CELAL DORA	765
187	4067	MEHMET BAĞ	765
188	Astsb/1127	F. NAMİ SOYDAN	765
189	3323	AHMET AYDOĞAN	975
190	Sb/82	İ. HAKKI	765
191		HÜSEYİN ACAR	765
192		ERTUĞRUL SABUNLU	765
193		MUSTAFA ALAÇAM	765
194		MEHMET AKSU	765
195		İSMAİL AYDEMİR	765
196		MUHARREM KAVŞUK	765
197		MUHARREM ÖZTÜRK	765
198		OSMAN SEVER	765
199		MUZAFFER ÖZYAZANLAR	765
200		RIZA GÜLEÇ	765

isyan içinde gördüğümüz Sefaret erkânı ve Askeri Ateşemiz kadar üzüntü içinde dirler. Şehit kemiklerinin sızladığından ise kuşku duyulmamalıdır.



«Türk hey'eti Pusan Şehitliğinde. (Soldan sağa) Genel Sekreterimiz Cihan KUMBASAR, Bn. YAVÇAN, İkinci Başkanımız Turhan YAVÇAN, Mihmandarımız Mr. Pe Çe İl»

«Ankaradaki Anıt Kabir, Paristeki Meçhul Asker Abidelerinin ziyaretinde gösterilen ihmal ne ise biz Türkler için de Koreye gelip Pusan'daki şehitliğimizi tavaf etmeden Koreden ayrılmak aynı şeydir» dedik Koreli ev sahiplerimize. Ertesi gün diğer ulusların delegeleri memleketlerine dönerken biz de uçakla günü birliğine Pusan'a uçtuk. Kore savaşları sırasında bataryamızın tercümanlığını yapmış olan Pe Çe İl mihmandarımız idi. Şu anda Seoul Sefaretimizde görevli bulunan Mr. Pe (bizimkiler öyle çağırıyorlar) mutlu luğunun doruğunda idi bu aldığı görevden ötürü. Pusanda bizi memnun edebilmek için gösterdiği gayret, hâla Batar ya Komutanı olarak andığı Murteza Vodinalın ve diğer Batarya subaylarının hatırası anarken yüzünü kaplayan gülüşü kadar güzel ve sıcaktı. «Geçmiş», başka yerlerde bir anıdır ama işte burada bir madde.. Bulunabilen 462 Türk şehidi, Birleşmiş Milletler Mezarlığında dalgalanan bayrağımızın gölgesinde uyuyor.

«Kadının göz yaşından eğer toprak gebe kalsaydı, her damlanın dibinden

bir akrep fışkırırdı» diyen Şekspir'e kendisini taklit ederek bir nazirede bulunmak geliyor içimden.

«Eğer savaş alanlarının toprağı Mehmetçiğin kanından gebe kalsa idi, her damlanın dibinden kırmızı beyaz tüllere bürünmüş bir kahramanlık anıtı yükselirdi».

Şehitliğin bakımı bahçesi ve çiçekleri arasında sıralanmış bu mezar taşlarından her biri bir abidedir. Gırtlaklarda düğümlenen hıçkırığın gözlerde biriktirdikleri, bütün Türk ulusu adına okunan fatihadan sonra yüzü sıvazlayan eller tarafından gizlice siliniyor. Grup grup öğrenciler, otobüs otobüs halk şehitliği boş bırakmayan ziyaretçilerdir. Şehitlerin isim listeleri ile kabir plânları ve mermer mezarların çektiğimiz renkli resim ve filimleri yurdumuza getirdiğimiz değerli bir hatıradır. Ankaranın göbeğindeki Kore Şehitleri anıtı ile kıyaslanınca aleyhimize çıkarılacak sonuç, Pusan şehitliğinin bakımı için ödediğimiz her yıl 5000 dolarla izah edilemez. Koreyi ziyaret eden sayın Ankara Belediye Başkanının ve nice yücelerin dikkatine.



Koreliler, delegelerin refakatinde ki hanımlara onların hoşlanacağı programlar hazırlamışlar. Baylar toplantıda iken hanımlar Kozmetik fabrikalarını ziyaret ediyorlar. Çok memnunlar kendilerine sunulan kozmetik eşantiyonlardan, Ziyaret edilen fabrikalar da verdikleri brifinglerden sonra delegelerin eline birer eşantiyon sıkıştırıyor. Bir öğleden sonra renkli televizyon fabrikasını gezmemiz planlanınca alacakları renkli eşantiyon televizyon hayali ile yüzlerde başka türlü bir gülüş seziliyordu. Sonradan üzerinde çok espiriler yapılan bu ziyaret iptal edilip de Kore Başkanı Ekslanas Park Chung Hee'nin heyeti kabul edeceği öğrenilince espirilerin şekli değişiverdi. Espri, şaka güleriyüz dostluk kapılarının maymuncuğudur, hayatı gereğinden fazla ciddiye almayan batılılarda.

Amerikanın Beyaz Sarayına karşı-
lık Kore Başkanın Mavi Sarayı var.
Kendisine yönetilen suikast girişimi sı-
rasında hayatını kaybeden (The Late
First Layd) eşinin mezarını ziyaret e-
derken bir an için şu anda kızı ile bir-
likte hayatını yalnız sürdüren Başkan
adına hayıflandım. Başkanın her an bir
ihanete uyrayabilme olasılığı dikkate
alınarak saraya giren hey'ete de gös-
terilen, nazaketle tedbirden örülü gü-
venlik mekanizmasındaki işleyiş mem-
nuniyet verici.

Sâde iyi izler bırakan bir kâbul res-
mi.

Başkan PARK orta ile kısa boy
arası, azim ve iradenin şekillendiği ge-
nel görünüşü içinde mağrur.. Dernek
başkanı Amiri Maeng Kee Lee'nin ta-
nıştırdığı misafirlerin elini sıkıyor. Ta-
nışma bitince yer aldığı köşede bazı
delegelerin ihtisaslarını dinliyor. Yunan
delegesi, ülkelerini Kore kadar mutlu
kabül edemediklerini, çünkü Yunanis-
tanın komünist bir ülke ile savaş yap-
mak şansını hiç tadamamış olduğunu
söylemek lüzumunu duyuyor. Bir süre
sonra sayın Kumbasarla birlikte biz de
yanlarına yaklaşıyoruz. «Sayın Başkan
ben sizlere yalnız Korede savaşmış si-
lah arkadaşlarımın değil bütün ulusun
selâmlarını getirdim» diyorum. Tamam-
lanmamış cümlem tercüme ediliyor.
«Yalnız Başkan olarak ben değil, bü-
tün Kore halkı Türklerin Birleşmiş
Milletler çağrısına ilk ve en büyük bir-
likle iştirakle Koreye yardıma koştugu-
nu bilmektedir» cevabını veriyorlar.
Cümlemi tamamlıyorum. «Korenin
düşmanlarını üzdüğü ölçüde dostlarını
da mutlu kılan ve bu ziyaretimizde ta-
nık olduğumuz ekonomik, kültürel, as-
keri ve özellikle moral kalkınması kar-
şısında duyduğumuz hayranlığın ve
memnunuyetin tekrarına ve teyidine
müsaade ediniz.» diyorum. Cevapdaki
üslup aynıdır. «Yalnız Başkan olarak
ben değil, bütün Kore ulusu bilmekte-
dir ki, Türk askeri Korede kendi yurt-

larını savunurcasına kahramanlık gös-
termiştir. İşaret ettiğiniz kalkınmamız,
bizim için akıtılan kanların boşa gitme-
diğini kanıtlayan yeni bir teşekkür tar-
zıdır. Kore ulusu Türk ulusuna müte-
şekkirdir.» yanıtını veriyorlar. Elini
uzatarak benim ve Kumbasarın elini
sıkarak Başkan izleyenlerin gözünden
kaçmayan bir şey vardır, o da Başkan
tarafından ikinci kez elleri sıkılan yan-
lız Türk delegeleridir.

Ayrılıyoruz, şimdi Mavi Sarayın
bahçesindeyiz. Eğer gerçekten «ilham
tabiatın içimize girişi» ise Korelinin il-
ham gücünü övmek isterim. Bahçe,
park ve caddeden salon tanzimine ka-
dar neye göz atsanız göreceksiniz ki
Koreli evvelâ tabiatı almış kendi içine
sokmuş, orada ona müstesna bir şekil
verip tekrar dışarıya tabiatın koynuna
yerleştirmiş. Kazı esnasında yer al-
tından bir kaya mı çıkmış, Koreli top-
rak altından çıkanı kafasına sokup iş-
lemiş, yine tabiatın ağacı ile yosunu ile
kompoze ederek bir san'at eseri oluştur-
muş yolunun kenarına, parkının içi-
ne, alanın köşesine ya da otelinin
lobisine. Toprak altındaki taşın defineye
dönüşümüdür bu. Mavi Sarayın bahçe-
sinden ayrılırken çeyrek asır önce ana-
sız babasız bir çocuk gibi boynu bükük
harabeler şehri Seoul'e azmin, inancın
ve dinamizmin verdiği şekli, ülkeyi bu
düzeğe çıkararak rûhu selâmlıyoruz.



3,5 milyon üyeli Kore Savaşçıları
Derneği, Korenin tek askeri derneğidir.
Sahibi olduğu binasını, kuruluşunu,
fonksiyonlarını, ülkedeki saygınlığını
anlatışa göre değerlendirmek hemen
hemen olanaksız. Ölülerine yazımın
başında belirttiğim değeri verenler, ya-
şayan ve yaşatacak olanlara neler yap-
maz. Bu bir dernek değil, devlet'in
kendi içinde dikkatle güçlü tuttuğu bir
kuruluşur. Her güzel eserin dibinde o-
nun harcı, zor işe yönelenlerin başında;
liderliğinde o var. Yöneticilerine bakı-
nız, icra gücünü inceleyiniz, yetkilerine

KORE SAVAŞI MUHARİPLERİN- DEN KORE CUMHURİYETİ PARLEMENTO HEY'ETİ İSTANBUL'A GELİŞ VE GİDİŞLE- RİNDE UĞURLANDILAR.



Kore Parlamento Hey'eti geldi. Karşı-
laştık. Tanıştık.



Kore Parlamento Hey'eti uçağa binmek
üzere Yeşilköy hava meydanında İs-
tambul Şubesi'nden Münir Araslı, Niya-
zi Ateş, Mehmet Zaman ve Ramazan
Yıldız ile birlikte. (21.Nisan.1977)



Kore Parlamento Hey'etine Kore Gazisi
Cemalettin Talum'un kızı Deniz Talum
büket taktim etti. Ve kendilerine guru-
bumuz adına hoş geldiniz dedik.



Kore Parlamento Hey'etini karşılayan
İstanbul Şubesi'nden bir grup Yeşil-
köy Hava meydanında Ziyaretçileri
beklerken



Kore Parlamento Hey'etine Gurup adı-
na Kore gazilerinden Münir Araslı Hoş
geldiniz dedi Yabancı misafirlere
mahsus Hava alanındaki salona aldı.

Gen. Liste	Sıra No.	Rütbesi	Adı ve Soyadı	Sicil No.	Doğumu	Memleketi
	382	»	Asım İsimoğlu		1931	Ödemiş
	396	»	Hüseyin Şahin		1930	Dikili
	403	»	Osman Özaksu		1931	Beragma
	429	Onbaşı	Hasan Gürvardar		1929	İzmir
	452	Çavuş	Tahir Orun		1929	Bayındır
	459	Er	Mustafa Davas		1929	Bayındır
	461	Çavuş	Mehmed Çalher		1928	Bayındır
	462	Er	İbrahim Turan		1929	Urla
	468	»	Nahit Özdemir		1929	Kemeraltı
	474	»	İsmail Doğan		1929	Ödemiş
	476	»	Mehmet Afan		1929	Bayındır
	477	»	Ahmed Bilgili		1929	Ödemiş
	480	»	Niyazi Barbutçu		1929	Kemeraltı
	485	Er	Muhterrem Ödemişli		1929	Bayındır
	491	»	M. Durmuş Güler		1930	Kemeraltı
	496	»	Hacı Sütçü		1929	Bayındır
	498	»	Hamdi Özkan		1929	Tire
	529	»	Ali Rıza İyim		1930	Bayındır
	531	»	H. Hüseyin Eren		1931	Bergama
	542	»	İsmail Yalçın		1929	Urla
	548	»	Hasan Kaçar		1929	Dikili
	554	»	Tahsin Göksu		1929	Bergama
	559	»	Mustafa Doğdelen		1928	Tire
	560	»	Arif Karabıyık		1929	Menemen
	562	»	Rıza Erden		1929	İzmir
	567	»	Mehmed Çimen		1929	Torbali
	571	»	İsmail Dereli		1929	Tire
	575	»	Cemal Bozoğlan		1929	Bayındır
	580	»	Yakup Bilir		1931	Biga
	584	»	İsa Çelik		1931	Ödemiş
	588	Çavuş	Hüseyin Nalcı		1931	Ödemiş
	590	Er	Nazım Karagöz		1929	Ödemiş
	600	»	Hüseyin Sayar		1929	Foça
	622	»	Kâmil Aksu		1931	Ödemiş
	28	»	Sadık Taşır		1930	Bergama
	632	Çavuş	Mehmed Dönmezişik		1929	Ballıkuyu
	657	Er	Hasan Soykara		1920	Ödemiş
	659	Çavuş	Mehmed Alaca		1928	Menemen
	622	Çavuş	Halil Paklar		1929	Bayındır
	592	Er	Şerafettin Zikoş		1930	Ödemiş

GÖREV ŞEHİDİ

22	Er	Ali Gülşen	1923	Tire
----	----	------------	------	------

dün harpten çıkmış bir ülke» küçümsemesinin geçmesi çok doğaldır. Ama Korenin gemi inşaiye programının iki yıl için dolu olduğunu, siparişçi devletler arasında İsveç gibi gemi yapıcılığı ile dikkat ediniz, uluslar arası ilişkilerdeki rollerinin, girişimlerinin yapısını analiz ediniz göreceksiniz ki o, devlet yönetiminin sağ koludur. Tek yada bütün olarak bir şeyle kavgalıdır, hedef yolları üzerine çıkan engellerle.. Sistem kendine yakışanı yaratmış ve yaşatmasını da biliyor. Şu anda içimden geçen duaya lütfen âmin deyiniz.

KORSAVAŞ'ın kurulduğu 1973 yılından bu yana Korenin Sefaret erkânı ve 1 inci 2 nci 3 üncü Lee diye sizlere tanıtmayı kolay bulduğum Askerî Ateşeleri ile devamlı ve sıkı temas içindeyiz. Konuşmalarımızda değindiğimiz konulara bir göz atarsanız, onlardan duyduklarımızla yurdumuzu ziyarete gelen Kore devlet erkânının konuşmaları arasında dikkati çeken bir senkronizasyonun varlığı derhal kendisini belirtir. Korenin planlanmış hedeflerine nasıl akılcı bir yol izleyerek yaklaştığını görebilmek için fazla dikkate ihtiyaç yoktur. 25 yıl önce taş üzerinde taşın kalmadığı bir ülke olarak bilinen Korenin gerçekleştirdiği kalkınmayı elçilik faaliyetleri ile kültür ve tanıtma broşürleri ile dünyaya tanıtip ekonomik, ticari ve kültürel bağlar kurmanın uzun zaman istediğini Kore yönetimi isabetle teşhis etmiştir. En kestirme yolu seçerek ve vesileleri kendileri yaratarak ülkelerine misafirler, üst düzeydeki yetkililer ve yetenekli gazeteciler davet ederek, kalkınmalarındaki boyutları, fiili ve potansiyel güçlerini yerinde göstermek politikasını uygulamışlardır. İnsan zekâsının bir kısmı da gözlerdedir. Koreyi bugünkü gerçek durumu ile tanımayan birine «gemi siparişlerinizi bize veriniz, ihalelerinize biz de katılalım» dendi mi içlerinden «yahu daha dün harpten çıkmış bir ülke» küçümsemesinin geçmesi çok doğaldır. Ama Korenin gemi inşaiye programının iki yıl için dolu olduğunu, siparişçi devletler

arasında İsveç gibi gemi yapıcılığı ile tanınan ülkeler bulunduğunu, en son teknoloji uygulaması ile çalışan tezgâh ve fabrikalarını yerinde gördünüz mü iş değişir. Korenin diğer ülkelerle ilişkilerini bilmemiz pek mümkün değildir. Fakat rahatlıkla ifade edebiliriz, 1977 yılı Kore için Türkiye ile temaslarında bir aşama yılıdır. Bugüne kadar belki yarı imâ yolu ile ortaya konan konulara belli bir açıklık getirilmiştir. «Kore harbi ile aramızda başlayan dostluk bizim kuşaklarımız arasında erimemeli. Bunu gelecek kuşaklara devretmeli, yaşatmalıyız. Aramızda ticarî ve kültürel ilişkiler kurmalıyız» tarzında bizim de hislerimize tercüman olan ifadelerin gerek Ankaradaki Kore misyonu gerek Yurdumuzu şereflendiren Koreli yetkililer ve Koredeki dernek mensupları arasında aynı üslup ile dile getirilişi uyguladıkları programdaki (timing) zamanlamada da ne derece maharetle hareket ettiklerinin açık kanıtıdır. Tanıtma ve inandırma, mesajları algılamaya uygun zemin yaratma konusunda Koreli dostlarımız çağdaş bir anlayışın temsilcileridir. Gümüş Yıl Dönümlerinin kutlandığı Millî Tiyatroda kutlamayı tertip edenlerce eksik bırakılan, aksayan bir nokta göremedim. Gösterileri, söylenenleri, söylemek istenenlerde kullanılan inanç oluşturma yöntemlerini hayranlıkla seyrettik. Sahne Bâzan donanmanın bir muhribi, bazen geçit resimlerinin kabul edildiği geniş bir alan, bâzan Londra Palladiumunun, Paris Foil Berjer'inin renklerine kafa tutan san'at vitrini, bâzan Vietnam savaşının fecaat tabloları ile canlandırıldığı bir arena'dır. Amaçla özdeşleşen canlı bir fizik oynaklıktır...

Batıda bu denli güçlü bir derneği görebilmek kolay olmasa gerek.

Eşleri dahil bütün Elçilik mensupları, eş ve çocukları ile Askerî Ateşemizin hey'etimize karşı gösterdiği ilgi ve yakınlığı ifade edebilmek, görmeyenlere bugünkü Koreyi anlatabilmek kadar zor. Orada bulunduğumuz sırada mem-

leketimizi ziyaret etmekte olan Kore Dış temsilciliklerimizde orasının Türkiye olduğunu fısıltı ile bile duyamazsı-Başbakanı ile Türkiyede bulunduğu için, kendisi ile ancak hareket edeceğimiz gün tanışabildiğimiz Büyük Elçimiz Melih beyin Üniversitesinden müslüman cemaatine kadar Seoul'de kısa zaman içinde müşahede edebildiğimiz olumlu izleri ve saygınlığındaki nedenler, yarım saati geçmeyen kısa sohbetimizde kendisini göstermeğe yetiverdi. Sayın Hayati Soysal, Celâdet Conk ve yalnız ikram ettiği yemekleri yiyenleri sevebileceğini söyleyerek bizlere hâla üzerimizden atamadığımız kilolar armağan eden bayan Conk ev sahipliği inceliği ve dostlarına ayıracağı zamanı acımasızlıkları ile Askerî Ateşimiz ve eşi ile yarış halindeydiler. Hava alanında uçağın kalkışına kadar sallanan elleri, gezimize gerçekten unutulmaz bir çeşni katan bu içtenlikli insanların ilgilerini minnetle anarım.

Askerî Ateşimiz Kurmay Albay Osman Nuri Bilgiçler, sayın eşi ve yavruları ile hem aile olarak hem de Sefaret kadrosu ile ne kadar güzel bir bütünlük içindedir, bunu görmek insana gurur veriyor. Kore gezimizi pek küçük bir istisnası ile kendileri ile birlikte geçirdik desem abartma sayılmamalıdır. Buram buram kokan idealizmin realizm ile akrabalaşarak Albay Bilgiçlerde elle tutulacak kadar maddeleştğini görmek saflarından ayrıldığımız Silâhlı Kuvvetlerimiz adına gurur ve geleceğe güven aşıyor. Koredeki bu Türk dostlarımızın evlerinde geçirdiğimiz saatler, itinalı sofralarında yaptığımız sohbetlere kadar teşekkür kelimesinin acizleştiği mutlu bir ömür parçasıdır.

Değişik vesilelerle görmek fırsatı bulduğum dış temsilciliklerimizde Merkezin ihmali her yönü ile kendisini belirtiyor. Ankaranın Alaçam Sokağındaki Kore Elçiliğine giriniz duvar resimleri, mefruşatı ve çiçekleri ile «Burası Kore Elçiliğidir» diye haykıracaktır.

nız. Arap uslûbu ile inşa edilmiş Seoul camiinde Türkiyeyi hatırlatacak 2 metre kareli bir seccadeyi görmek bile memnuniyet nedeni olabiliyor. Merkezin bu ilgisizliği bıktırır, yorar, kırar buralardaki Türkiye temsilcilerini, Türkiyeyi tanıtmaya çalışanları .Ne sağlam yapıları varmış meğer bir türlü bıkmıyormuş, kırılmayan bu dış görevlilerimizin.

Larousse bir Fransız ansiklopedisidir, lûgatıdır. Bu lûgatta «Force» sözcüğünün karşısında «Kuvvet» yazılıdır. Hemen yanında örnek olarak verilmiş «Türk gibi kuvvetli» cümlesini görürsünüz. Voleur'un karşılığı «hırsız»dır. Lûgat bu sözcüğü cümle içinde şöyle kullanmıştır. «Yunanlı gibi hırsız». Eski Yunanda yakalanmadan çalabilmek makbûl bir meziyet idi. Yanılmıyorsam bugünkü Yunan Başbakanı Karamanlis yıllar önce, Larousse'un yeni baskılarında «Yunanlı gibi hırsız» cümlecığinin çıkarılması için epeyce gayret sarfetmiş, çok da para harcamıştı. Kitaplardan sildirebildiklerini bir de karakterlerinden silebilseler.

Ekonomik ferah arttıkça maddi hırsızlıkların azalacağı tezine bir ölçüde katılıyorum, fakat tatmin edilmeyen manevi açlık ve kompleksten doğan manevi hırsızlık azalmıyacak, engellenemeyecektir.

Türk lokumunu, baklavasını dünyaya Yunan mamûlü, Karagöz'ü Yunan temaşa san'atı diye yutturma çabası içinde gördüğümüz Yunanlı neredeyse Koredeki «BİR NUMARALI ASKER» (Mehmetçiklerimizin İngilizce deyimleri ile NAMBIR VAN SOLCIR) unvanını tartışmasız kazanan Türk'ten bu ünvanı çalması da unutturma ve gölgeleme gayreti içindedir. Bu ünvan için tartışmasız demiştim. Evet Kore savaşına katılan ulusların kahramanlık sıralanmasında elde etmek için yaptıkları mücadelede, rekabette sadece «İkinci

Gen. Liste	Sıra No.	Rütbesi	Adı ve Soyadı	Sicil No.	Doğumu	Memleketi
	59	Çavuş	Mustafa Çetin			
	61	Er	Mustafa Çelik	1929		Ödemiş
	66	»	Süleyman Çepni	1929		Ödemiş
	81	»	Çetin Engeri	1929		Kemeraltı
	87	»	Muhittin Ergin	1929		Bergama
	88	»	Mustafa Erman	1929		Bergama
	94	»	Sadık Elbir	1929		Bayındır
	99	»	Kadir Kutlu	1929		Bergama
	105	»	İbrahim Parapan	1929		Bergama
	106	»	Necati Parlar	1929		Ödemiş
	109	»	Mustafa Gedik	1929		Ödemiş
	113	»	Süleyman Güvercin	1929		Bergama
	115	»	Şerif Gören	1929		Ödemiş
	119	»	Bahaddin Işık	1929		Bayındır
	153	»	Mehmed Solmaz	1929		Bergama
	156	»	Nihad Sarıkayalı	1929		Ödemiş
	157	»	Nuri Solak	1929		Ödemiş
	158	»	Ramazan Sancak	1929		Menemen
	170	»	Tevfik Arpacı	1930		Bornova
	173	»	Osman Erol	1929		Tire
	174	»	Mustafa Kurumluoğlu	1929		Kemeraltı
	180	»	Mehmed Tomar	1929		Bayındır
	187	Er	Selahaddin Topaloğlu	1929		Seferihisar
	189	»	Şevket Kırılan	1929		Torbalı
	207	»	H. İbrahim Özdemir	1929		Ödemiş
	210	»	Memmed Özcan	1929		Bergama
	218	»	Salih Serdar	1929		Ödemiş
	221	»	İbrahim Ünlü	1929		Ödemiş
	224	»	Ahmed İnci	1929		Kemeraltı
	226	»	Bekir Yay	1929		Bayındır
	227	»	Halil Yıldız	1929		Ödemiş
	249	»	İbrahim Köken	1929		Ödemiş
	252	Çavuş	Fakrettin Akkaraca	1930		Alsancak
	256	Er	Mehmed Çapacı	1930		Torbalı
	258	Er	Osman Dericici	1930		Torbalı
	269	Onbaşı	Mustafa Taşkın	1930		Torbalı
	273	Onbaşı	Hasan Yılmaz	1930		Alsancak
	289	Er	M. Emin Zorbilmez	1931		Ödemiş
	305	»	Ayhan Demirhanöz	1931		İzmir
	309	Onbaşı	Mustafa Akbaş	1931		Ödemiş
	325	Er	Hasan Aydın	1929		Bergama
	330	Çavuş	Hüseyin Bozan	1930		Torbalı
	331	Er	Mehmed Canuçuran	1931		Ödemiş
	343	Onbaşı	H. Avni Demirkıran	1930		Torbalı
	345	Onbaşı	Nüsret Düşenkalkar	1927		Beragmas
	359	Er	Yusuf Kavak	1931		Ödemiş
	366	»	Süleyman Donat	1930		Dikili

ŞEHİTLERİMİZ

İSTANBUL İLİNDEN KORE SAVAŞLARINDA ŞEHİT OLAN (Subay, Astsubay, Erbaş ve Er)

Gen. Liste Sıra No.	Rütbesi	Adı ve Soyadı	Sicil No.	Doğumu	Memleketi
4	P. Kd. Yzb.	Kaya Aldoğan	937-428		Eyüp-İst.
7	P. Kd. Yzb.	Halil Çayan	936-415		Samatya-İst.
10	P. Ütgm.	Selâhaddin Eregemen	944-321		Beyoğlu
11	Plt. Ütgm.	Muzaffer Erönmez	943-130		Eminönü-İst.
18	P. Yzb.	Cevat Olhun	937-374		Eminönü-İst.
28	Top. Ütgm.	Tarık Okur	946-125		Eyüp-İst.
32	P. Alb.	Nuri Pamir	337-123		Beşiktaş-İst.
34	P. Ütgm.	Cevat Bayrak	949-66		Beşiktaş-İst.
3	Top. Bşçvş.	Sedat Bora	938-1068		Üsküdar-İst.
17	Top. Çvş.	Hasan Bilen	1397		Yalova-İst.
52	Er	Davut Gürbıyık		1929	Beşiktaş
70	»	Halil Balduray		1929	Karagümrük
71	Çavuş	Kenan Doğanil		1929	Hasköy
243	Er	Mehmed Gönüllü		1929	Sütçüler-İst.
251	»	Ohannes Büyükduncu		1930	İstanbul
274	»	Haydar Öztekin		1930	Bakırköy-İst.
281	»	Kâzım Kurt		1930	Ortaköy-İst.
295	»	Şevket Tamak		1930	İstanbul
311	»	Fahrettin Akmustafaoğlu		1930	İstanbul
432	»	Kemalettin İnce		1929	Çatalca
658	»	Mehmed Kaçmaz		1929	Harbiye

GÖREV ŞEHİDİ SUBAY

1	P. Yzb.	Selâhaddin Burkev	946-134		Beyoğlu
---	---------	-------------------	---------	--	---------

İZMİR İLİNDE KORE SAVAŞLARINDA ŞEHİT OLAN (Subay, Astsubay, Erbaş ve Er)

Gen. Liste Sıra No.	Rütbesi	Adı ve Soyadı	Sicil No.	Doğumu	Memleketi
15	P. Tgm.	Hasan Günsur	947-72		İzmir
7	P. Başçvş.	Şaban Oktay	936-1625		Dikili
8	Er	Hüseyin Aktürk		1929	Tire
9	»	Halil Gedigüzel		1929	Tire
12	»	Halil Avcı		1929	Ödemiş
17	»	Halil Gümüş		1929	Ödemiş
22	»	Mustafa Ağaçkırın		1929	Ödemiş
33	»	Hasan Babacan		1929	Tire
38	»	Tahir Bayır		1929	Ödemiş
50	»	Durmuş Aliçam		1927	Ödemiş

de bizdik» iddiası yer almıştır. BİRİN-CİLİK idiası hiç kimsenin kafasından geçmemiştir. Yunanlı, Amerikanın Yunan asıllı senatörünü konuştururken, Von Fleet adında ve bir zamanlar Korede Ordu Kumandanlığı yapmış, Türkleri överken yüzünün aldığı balmumu renkle tanıdığımız, şimdi emekli olan generale Amerikan asker derneklerinde konferanslar verdirirken beynini kışkırtan haset ve kompleks kramplarından hep bu yollarla kurtulmak politikası izlemiştir. Tahsilini yaptığı Amerikada Yunan asıllı bir Amerikalı ile arkadaşlık yapan ve bir gün karşınıza geçip «İstiklâl Savaşımız okullarda bizlere yanlış öğretilmiş» diyebilen bir Türk ile karşılaşırsanız sakın sinirlenmeyiniz. Kınayacağınız, o anda açık fikirlik gösterisi ile bu sözleri söyleyen bu tecrübesiz genç değil, Yunanlıyı ulusumuza tanıtmıyan zihniyettir. Şu memlekette ATATÜRK'ü genç kuşaklar nezdinde küçültmek ve unutturmak için ihanet ve nankörlüğün doruğunda yapılan akrobasiyi, gösterilen çabayı eğer şımarık komşumuzun kafa ve ruh anatomisinin teşrihi için sarfedebilseydik, ambargo kışkırtıcı ile Türkiye'nin nefesini kesmeğe çalışan Atlantik ötesindeki ahtapotu bu yola iten düşünceyi ve sesi daha rüşeym halinde iken boğabilirdik.

Kore ziyaretimiz sırasında Müttefikler arası bir konferans toplandı. Toplantıya katılanlar her ulusun Kore savaşına katılan biz delegeleri idi. İki ayı konunun çözüme bağlanması gayelenmişti. Bunlardan biri Güney Korenin Birleşmiş Milletler Teşkilâtına tam üye olmasına ilişkin bir temenninin, teşkilâtın Genel Sekreterine bir mektupla ulaştırılması idi. Müzakereler olumlu geçti, mektup metni hazırlandı, oylandı ve onaylandı.

Üzerinde duracağım ikinci konu ise, Kore savaşına katılan ulusların Korede Savaşınlar adı altında kurmuş



«Dernek başkanı Amiral Kee Lee'ye KORSAVAŞ Şilti ile birlikte sunulan KORSAVAŞ amblemi tepsisinin 2 nci Başkanımız Turhan YAVÇAN tarafından verilmesi»

buldukları derneklerin bir federasyon haline getirilmesi ile ilgilidir. Müzakereler şu hususu açığa çıkarmıştır ki, bu öneri 25 yıl önce Koreli dostlarımız tarafından ortaya atılmış fakat KORSAVAŞ 1973 de kurulduğu için bu öneriden olduğu gibi 1967 de işe son şeklini vermek için yapılan girişimlerden de haberdar değildik. Avustralya Dernek Başkanı Mr. OBE, bu konuda genel beğeni ile karşılaşan şöyle bir öneri sundu. Kurulacak federasyonun tüzüğünü hazırlamak amacıyla bu konularda geniş tecrübesi olan Korelilerin başkanlığında, güney-doğu Asyayı temsilen Filipinlerin; Amerika kıtasını temsilen Kanadanın; Avrupayı temsilen Belçikanın görevlendireceği kişiler bir Çalışma Komitesi oluştursunlar, hazırlayacakları taslağı diğer ülkelere göndersinler, görüşler öğrenilsin ve tüzük son şeklini alarak kabul edilsin.

Teklif tam oya sunulacağı sırada Yunanlıların genel sekreterliğini yapan gazeteci, hukukçu ve İngilizceye çok iyi kumanda edebilen delegesinin söz istediğini gördüm. Çalışma Komitesine Yunanlıların da katılmasını talep ediyordu. Uluslararası nitelik taşıyan böylesi toplantılarda delegelerce yapılan

önerilerin tâbi tutulduğu işlem, nezaket kurallarının daima ön planda korunduğu bir özellik taşır. Böyle bir işleme red cevabı için ortada elle tutulur bir neden olmadığı gibi, bilinen nedenlerle Türk delegasyonu olarak olumsuz durum almak da yersiz ve antipatik kaçır. Ama ortada da dikkate almamız gereken ve o anda omuzlarımızda ağırlığını hissettiğimiz bir durum vardır. Türkiye'ye döndüğümüzde vereceğimiz rapor, Kore savaşına bir taburla katılan Yunanlıların Çalışma komitesinde temsil edilirken, savaşa Tugay çapında bir kuvvetle dahil olmuş ve ününü dünyaya duyurmuş bizlerin Komiteye katılmadığımızı ortaya koyacaktır. İnsana «Yahu siz ne biçim temsilcisiniz?» demezler mi ve bu deyiş kabul görececek bir savunma ile bertaraf edilebilir mi? Herhalde hayır... O sırada yapabileceğimiz bir şey vardı, ben de onu yaptım. Yunan teklifi oya sunulmadan söz istedim, sebep zikretmeksizin Çalışma Komitesi içinde Türkiye'nin de yer almak istediğini söyledim. Benden sonra bir delege daha söz alarak adı geçen komiteye niçin her ulustan temsilci katılmıyor sorusunu yöneltti Başkanlığa. Hollanda genel sekreteri Muzaffer Albay Leendert C. Schreuders konunun gereksiz uzatıldığını, Komitenin Kore ile Belçikadan oluşmasını önerdiğini söyledi. İstedğim olmuştu. İlk yapılan Avustralya teklifi oya sunuldu. Yunanlılar dışında bütün delegelerce kabul etmeyenler sorulduğunda Yunanlılar yine ellerini kaldırmadılar. Bir ara verilen kahve paydosunda Avustralya genel sekreterinin yanına gittim, daha ben bir şey söylemeden elini dostça omuzuma koydu ve «Bayrak gösterme yarışını maharetle önlediniz» dedi, birlikte güldük.

Derneğimizin hangi amaçla olursa olsun böyle yerlere göndereceği temsilcilerde yeterli dil bilgisi ve tecrübe aranması hususunda ara sıra yaptığım hatıralara gerekçe olacak bir konuyu nak-

letmiş oluyorum sizlere. Mahiyeti ne olursa olsun Türk ve Yunanlıların birlikte bulunduğu her toplantıda, hele Yunan temsilcisi sivil ise (Yunanlı genel sekreter sivildir). Buna benzer olayları beklemeliyiz, hazırlıklı olmalıyız. Bakkallık yapmak üzere gittiği ülkeden milyoner olarak yurduna dönen Yunanlı'nın bu başarısındaki esrara, amaç uğrunda tutarlı, tutarsız, haklı haksız her türlü davranışı mubah gören bu mariz huya yabancı kalınmamalıdır. Propaganda mahareti hak'kı çok kere dize getirir. Bugünün uluslar arası durumu, tavsiyemi sevimli kılmıyor mu?

Sky Lounge BLUE MOUNTAIN, heyetin misafir edildiği Ambassador Otelindeki bir kaç restoran ve gece kulüplerinden biridir. Rustik havası, melankolik ışıkları ve her tür müziği maharetle icra eden orkestrası ile hoşumuza gitti, son akşamı geçirmek üzere orayı seçtik. Dönüş sevincinin nöbeti içinde Kumbasar neş'esinin doruğunda idi. Yan masadaki üç kişilik aile bizim masa ile neşelenme yarışına girmiş gibi idi. Alkollü içkinin ilk bulucusuna Nobel'in bir armağanı verilmeli diye çok kez yaptığım şakaya bâzen ciddiyet vermek istiyor insan. Alkolün insanları birbirine yaklaştıran etkisi ile biraz sonra masalarımız birleşti. Bu sevimli, insancıl Danimarkalı ailenin iş adamı olan reisin bizim Türk olduğumuzu öğrenince ATATÜRK'le başlayan övücü cümlelerine şunu ekledi :

«Siz Türkler eğer Korede döğüşme se idiniz biz bu akşam burada olmazdık».

Orkestranın dinlenen san'atçıları'nın da aramıza gelip oturduğu masamızda neş'e elle tutulur şekle bürünüyor, orkestra her istediğimiz parçayı çalarak bize bir veda hediyesi sunuyordu.

ABİDE ÜZERİNDEKİ YAZI :

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNE İTHAF EDİLMİŞTİR. İbaresini yazılır. Bu ibarenin Bir de KORE'ce yazılmış olanı vardır. Bu ibarenin sayın Kara ateşimizle yaptığımız görüşmede «Sayın Kur. Alb. Osman NURİ BİLGİÇER ile yaptığımız görüşme de İngilizce de bu yazının yazılması önerisi yapıldı.

Bu husus için Milli savunma Bakanlığına bir özel yazı yazılması uygun olur kanaatindeyim.

Her ne kadar bu anıtlar KORE halkına dikilmiş isede, TURİSTLERİN bol oluşu nedeniyle anlamda kolaylık bakımından fayda düşünmekteyim.

— Sayın Gaziler :

Sayın KORE halkının Anıtlar, Mezarlık ve Şehitliklerin bakımı ve ilgilerini TAKDİRLE KARŞILARIM. Hepsi ayrı ayrı şekil ve güzellikte ve renk renk çiçeklerle süsledikleri, eserler meydana getirdikleri, onları büyük bir gayret ve sürekli çalışma içinde görmeyenin mutluluğunu yaşadım CIDDEN EN İÇTEN TEŞEKKÜRLERİMİ Tekrarlamayı da bir borç bilirim.

ANIT'ın resmini koyamadım. 20 m. kadar uzunca bir TAŞ, önünde bir TARAS, üstünde Türk Askerleri KUZEYİ Düşmanı gözetliyor, Heykeller KORE askerlerine daha çok benzemektedir. Silahlarına davranmış bir haldeler. İşte bu ANIT'ın altında anlatmağa çalıştığım yazılar dizisi var. Her yönü ile çok etkilendim. Sayın Korelilerin büyük bir içtenlikle devamlı uğraşlarını her an hayırla yad ediyorum.

Şehitlerimizin, Gazilerimizin, Korsavaşın adına da tekrar şükranlarımı arz ederim.

Hoşca ve Sağlıcakla kalınız sayın Gaziler.

Sayın Gaziler

Çok kısa bir ayrılıktan sonra gene sizlere hitap etmenin bahtıyarlığına erişmenin mutluluğu içindeyim.

KIBRIS BİZİM

Yazan : Cihan KUMBASAR

Kıbrıs yüzyıl, yeşil adam hasretinle biz yandık
İssiz sessizken, şan verdik, uçak süngü dayandık.
Başta özgür Ayyıldızlı, devletin var Federe
Rumla zorlu vuruştun Türk, son verdin gam, kedere,
İrki sapık rumlar bile, Evcit'i hep andı.
Sersem Cunta, Nato, Türkler Kıbrıs'a çıkmaz sandı.

Birlik barış içindesin, uygar oldun çok şükür
İktidarın az da olsa, Ulus sunar bin teşekkür,
Zalimdi - rum - Eoka - B saldırgandı canavardı
İkel rumla Enosis, Fır, sahanlık sorun vardı,
Megalo - idea kapkaç arsız Balkan piçi Grek
Cihan bilir, Bülent bastı Kıbrıs'a Türk mühürünü bilerek,



kore'den anılar

KORE GEZİSİNDEN İZLENİMLER

Cihan KUMBASAR

TÜRK ASKERİ ABİDESİNİ ZİYARET

SEUL — PUSAN Güzergahında MYONBONG — VEONJU birleşik mevkiinde, yeri itibariyle çok güzel, ziyarete her an açık, önünden yanlarından geçen turistler her an abideyi ziyaret etmek olanağına sahip, ANIT'ın kıymeti yeni yapılan yollarla artırılmış inzivadan da kurtarılmıştır. Hareketli şerefli bir mevki haline gelmiştir. Bunda hiç şüphe yok ki sayın KORE'lilerin TÜRK'lere karşı duydukları duygunun ve kadirşinaslıklarının ve hayranlıklarının bir neticesidir. İnce zekalarını Doğanın da güzelliklerini ile birleştirerek ANIT'ı daha çok şereflendirmişlerdir.

SUEL'den — PUSAN'a giderken Kara yolunda ilk karşılaşılan TÜRK ASKERLERİ ABİDESİDİR.

ANIT'ı Dağlar adeta kucaklar bir halde, YEMYEŞİL ÇOK CANLI ÇAM Ağaçları ve çiçeklerle donatılmıştır. ANIT Doğanın da güzelliklerinden faydalandırılmıştır. TÜRK ASKERLERİNİ yaşatmak istenildiği, San'at itibariyle de kendisini göstermektedir. ANIT'ın dikilmiş olduğu yer, bölge mühim bir Savaş alanı da değildir. TÜRK Askerinin savaş yaptığı alanlar hep KUZEY bölgesindedir. ANIT GEÇİCİ olarak bu noktasına dikilmiştir. Bu anıt asıl savaş alanlarına dikilecektir. MUHTEMELEN KUNURİ Bölgesine...

İki kardeş devletin bütün temennimiz inşallah enkısa bir zamanda «KUZEY — GÜNEY KORE'nin birleşerek KARDEŞ bir KORE CUMHURİYETİ DEVLETİ olursa ANIT'ta layık olduğu savaş alanlarına yer değiştirecek hakiki yerini alacaktır. Anıtımızı üç defa ziyaret ettik. Son defasında özel film KORE Televizyonuna da alındık.

Odamıza döndüğümüzde masalarımız üzerine, cevaplandırılma ricası ile bırakılmış sekiz maddeden oluşan bir Questioner (sualname) konulmuş olduğunu gördük. Sorular iyi tertiplenmişti. Cevaplarımızdan ise görüp, dinlediklerimizden nasıl algılandığımız, dünya olaylarına vukufumuz ve onları değerlendirmemiz gibi kültür ve yorum gücümüzün sınav notu meydana çıkıyordu.

Dil bilgisi ve temsil yeteneği üzerinde ısrarlı vurgulamamın işte bir gerekçesi daha.

Sorulardan bir tanesi ve en hafifi, Korede savaş esnasında unutmadığımız bir anının belirtilmesini istiyordu. Zaman bulamadığım için o soruyu yanıtlayamadım. Dergimizi takip eden Koreli dostlarımıza o sorunun cevabını burada vermek istiyorum.

İnçon limanında karaya ayak basıp trenle cepheye hareket edince, harbi ne olduğunu, bir ülkeye neler getirip ondan neler götürdüğünü çoğumuz zannederim ki ilk kez idrak ediyorduk. Harbi sevmeyenlerin liste başında askerlerin bulunuşu boş değildir. Her şeyi ile perişanlığını, yoksulluğunu, açlığını sergileyen ve tren katarının iki yanında şehrin varoşlarına kadar yer almış bulunan Koreli vatandaşlar askerlerimiz üzerinde büyük üzüntü yaratmıştı. Kendilerine verilmiş komanyaları Koreli halka sunan askerlerimiz ikinci bir komanyayı alıncaya kadar açlık hissetmeyecek bir manevi doyunluk içinde idiler. Trenimiz, tamirinin yarım saat sonra bitirileceği bir köprünün başında durmuştu. Etkilendiğim olayları hatıra defterime aktarıırken, yurda döndükten sonra rahmetli olan kahraman sınıf arkadaşım Hayrettin Tufan yanıma geldi ve beni trenden aşağıya inmeğe davet etti. Demiryolunun aşağısından caz sesleri gelmekte idi. Trenden indik, etekleri kaldırılmış bir Bovman çadırına doğru adeta beni sürüklüyordu. Kapıdan içeri

baktık. Gördüğüm manzara şu idi : Yarı dekolte Koreli kızlar Amerikalı askerlerin kolları arasında dans değil de hani insana «ama niçin yatakta değil» dedirtecek bir sarmaş dolaşık içinde hareket etmekteydiler. Kapıda ise süngülü iki Kore askeri nöbet bekliyordu. Harpte insanların daha önce düşünüp kabullenemeyecekleri bir çok şeyler olabilir. Yıllardır etkisinden kurtulamadığım manzara bu eğlence âlemindeki seviyesizlik değil fakat mukaddesatı için savaşan bir ulusun süngüsünü takmış iki askerinin bu pespaye eğlenceye nöbetçilik yaptırılmasıydı. Kurtarıcı askerlerin kucagındaki kızları alınız, süngülü eğlence nöbetçilerini de oradan alınız onları bir an için bizim kızlarımızla bizim nöbetçilerimizle değiştiriniz, tabancanızın tetiğine basmaktan başka ne yapabilirsiniz. İşte benimle birlikte mezara kadar taşıyacağım ve bende Kore savaşı sırasında en derin etki yapan anı'm budur.

Kore, bir daha böyle sahnelerin yaşanmayacağı bir ülke olmağa yemin etmiş azimli ve çalışkan insanların vatanıdır.

Türk hey'eti olarak bizler Panmunjondaki ünlü tüneli göremedik. Çünkü başımızdan seyyahat hatıraları arasında unutulmayacak bir Cidde (Jeddah) macerası geçmişti. Bu serencami, bundan sonra Koreye gidecek arkadaşlarımız ile Koreli dostlarımızın dikkatine sunarım.

Programa göre 6 Mayıs günü Middle East hava yolları ile Ankaradan Beyrut'a ve aynı gün Beyruttan bineceğimiz aynı şirketin uçağı ile Cidde'ye varmamız, geceyi orada geçirdikten sonra 7 Mayıs günü Kore Yolları (KAL) ile Koreye uçmamız gerekiyordu. Kore Askeri Ateşinin elimize verdiği yolculuk planına göre, hareketimizden dört beş gün önce Middle East bürosundan aldığımız biletlerde gidiş yolculuğumuza ait rezervasyonlar yaptırılmış ilgili yerlerden

OK (te'yid) alınmıştı. Biletlerimize de Cidde'den sonra Kore Hava Yollarından başkası ile uçamayacağımız kaydı düşülmüştü. Ciddeye vardığımızda, otel ve ertesi günkü yolculuk hakkında bilgi almak üzere Kore Hava Yollarının alandaki bürosuna uğradık. Kimseyi bulamadık. Yolculuğa başlamadan bir hafta önce Mekke'deki Suudi Arabistan uyruklu fakat Orta Asya Türklerinden olan ve Tıp tahsilini İzmir'de yapan arkadaşımıza bir mektupla orada bir gece kalacağımı bildirmiştim. Çıkışta Gilman adındaki dostumuzu, yanında yine Orta Asya Türklerinden ve halen Ciddede Hindistan Hava Yollarının temsilciliğini yapan Ata Hakim isimli delikanlı ile bizi bekler bulduk. Daha kuvvetli bir kelime bulamadığım için kendilerine, bizler için bir cankurtaran simidi idiler demekle yetiniyorum. Durumu kendilerine anlattık. Uçak yolculuğu ile ilgili bütün konulara son derece hâkim olan Atâ HAKİM beyin önderliğinde epeyce uzak olan şehirin Kore Hava Yolları bürosuna gittik. Öğrendik ki, bizim programa göre ertesi gün binmeye hazırlandığımız Kore uçağı, uçuş programında yapılan değişiklik nedeni ile bizim Ciddeye indiğimiz saatten biraz önce havalanmış. Biletlerimizde de Kore Uçağından başkası ile uçamayacağımız kaydı bulunduğundan şayet bu kayda uyulursa Koreye ancak Gümüş Yıl Dönümü töreni sona erdikten sonra uçabileceğiz. Kendilerine madem ki programda değişiklik yapıldı, o halde niçin Middle East'in rezervasyonuna O.K. verdiniz diye sorduk. Koreli dostlarımızı üzmemek için gece yarısına kadar süren müzakerelerin detayından kaçınıyorum. Nahoş hadiseler meydana vermemek için bizim Türkiye'ye geri uçmamızı sağlamalarını ve uzattığım kağıda da ısrarla belirttikleri «Sizi Koreye göndermemiz mümkün değildir» notunu yazmalarını söyledim. Nâzik denemeyecek bir eda, hatta meydan okuyuş içinde istediğim yazıyı yazıp imza ettikler ayrıcada mühürlediler. Kağıdı al-



«2 nci Tugay 1 inci Batarya erlerinden Mustafa Nazlı'nın Pusan Şehitliğindeki mezarı»

dım. TANRI kimseyi son koz'unu oynamak durumuna düşürmesin ya da bu kozu isabetle oynama şansından mahrum kalmasın. O ana kadar yürüttüğüm mü-kâlemeyi keserek Ata beyden söyleyeceklerimi Koreli görevlilere tercüme etmesi ricasında bulundum. Ve dedim ki, «Kore Savaşçıları Derneği 25 inci Kuruluş Yıl Dönümü için memleketimizden, KORSAVAŞ Derneğinden yurtlarına davet ettikleri hey'et, Kore Hava Yollarının açık hatası ve Ciddedeki temsilcilerinin bu hatayı düzeltme sorumluluğunu göze alabilecek yetenekte olmayışları nedeni ile Koreye uçmadan Ciddeden Türkiye'ye geri dönmüşlerdir. Durum KORSAVAŞ camiasında olduğu kadar, halk oyunda da üzüntü yaratmıştır, biçiminde Türkiye'nin sol gazetelerinde iri puntolarla çıkacak bir haberin ağırlığını, şu gövdesi iri müdür beyin omuzları kaldırabilecek mi?»

Tercüme bittiğinde gayri mümkün olan, sür'atle imkân dahiline girmişti. Fakat dönüş yolumuzda özellikle uçuş masraflarını kendim karşıladığım eşime göstereceğim Honkhonk gibi şehirlerde bir kaç gün kalabilme şansımız elimizden alınarak. Bizi ertesi gün Pakistan Hava Yolları ile Karaçiye, oradan Filipin Hava Yolları ile Bankok'a, oradan da Kore Hava Yolları ile Soule

— TEŞEKKÜR —

İzmir Şubasının yeni kurulmasına karşın, gerek sosyal faaliyetler gerekse tören ve de toplantılarda Kore şehit, dul, yetim ve de Gazisine yakışacak biçimde temsil yönünden gösterilmiş olduğu girişim ve atılım, her tür övgünün üstünde bir çaba ve çalışmanın ürünüdür.

Efeler diyarı Güzel İzmir ve Ege bölgesinde bulunan ve bu tür çalışmalarda emeği yadsınmayacak boyutlara erişen değerli şube arkadaşlarımızı şahsım ve de diğer tüm dernek mensupları arkadaşlarımız adına candan kutlar, başarılarının devamını dilerim.

Bahtiyar YALTA
Genel Başkan

— DUYURU —

T.K.İ.

Mahdut Mes'uliyetli
KÖMÜR SATIS ve TEVZİ MÜESSESESİ

3.Ağustos.1977

Dos : 12376 — 621 — 1

Korsavaş Derneği Genel Başkanlığı
Ziya Gökalp Cad. Sağlık Sokak No. 63/7
Yenişehir — ANKARA

İLGİ : 29.11.1976 günlü 168/976 sayılı yazımız.

Ankara'da Sobalı evde ikamet eden ve Kok kömürü karnesi bulunmayan 1950 — 1953 yılları arasında Kore savaşına fiilen iştirak etmiş olan ve vatani hizmetten aylık bağlanan üyelerinize Bakanlığımızca içinde bulunduğumuz 1977 — 1978 teshin yılında 1 ton Kok kömürü tefriki uygun görülmüştür.

Bilginizi rica ederiz.

Necdet Özdemir Nihat Bulut
(imza) (imza)

KAYIPLARIMIZ

Adı ve Soyadı : Bilâl Karmus
Doğum Tarihi : 1930
Memleketi : Çorum
Ölüm Tarihi : 25.8.1977
Katıldığı Savaş : Kore, 2. dönem
Adresi : Demirşeyh Köyü —
— SUNGURLU
Medeni durumu : Evli, 6 Çocuklu

Kutsal Gazimize Tanrıdan rahmet, aile ve silah arkadaşlarına başsağlığı dileriz.

KORSAVAŞ



4 ncü Kolordu Komutanı
30 Ağustos Zafer Bayramınızı Şahsım ve K.T.B.K.K. lığı mensupları adına tebrik eder, en iyi dileklerimi ve saygılarımı sunarım.

Hasan SAĞLAM
Korgeneral
K.T.B.K. KOMUTANI

— ☆ —
30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutlar, Saygılarımı sunarım.

Kemal GÖKÇE
Korgeneral

— ☆ —
Kara Harp Okulu Komutanı

Sayın Başkanım
Bayramınızı en iyi dileklerle kutlar, en derin saygılarımı sunarım.

Şefik Aktuğlu
(Hv. Tümğ.)
T.H.K. Genel Başkanı

— ☆ —
Deniz Harp Akademisi Mensupları Adına 30 Ağustos Zafer Bayramınızı Kutlar, Saygılarımı Arzederim.

İşık Biren
TUĞAMİRAL

— ☆ —
Deniz Harp Akademisi Komutanı

Teşekkürlerimle
Şahsın ve Gülhane As. Tıp Akademisi mensupları adına 30 Ağustos Zafer Bayramınızı en iyi dileklerle kutlar, saygılarımı sunarım

Prof. Dr. Haydar DİNÇER
Tbp. Tuğgeneral
Gülhane Askeri Tıp Akademisi
ve Eğitim Hastanesi Komutanı

— ☆ —
Şahsım ve Derneğimiz mensupları adına 30 Ağustos Zafer Bayramınızı en iyi dileklerle kutlar, saygılar sunarım.

Muzafferaddin Özbay
E. Mu. Kur. Alb.

uçurabileceklerini, buna karşı da içinde Ciddenin de bulunduğu dönüş itineresini kabul etmemiz gerektiğini bildirdiler. Ciddede serencâmi insanlık adına utanılacak, nefretle anılacak hatıralar demetidir. Dönüş yolculuğumuzda KVA'nın Başkanı Amiral Maeng Kee Lee'nin bizlere sağladığı VIP Statüsü (Çok önemli Personel) Ciddede sona erdi ve burada anlatılmıyacağı çok yorucu bir macera daha başladı. Suudi Arabistan'daki Türk dostlarımı minnetle anarım.

Yazımı bitirirken :

Koreye Türkiyeden özellikle son yıllarda Parlamenterinden, Generalinden, gazeteci, Belediye Başkanları ve derneğimiz üyelerine kadar bir çok kişinin davetli olarak gittiğini bilmekteyiz. Fırsat bulup kendileri ile Kore izlenimleri üzerinde sohbet yapabildiklerimizden edinilen intibaların ortak faydası, ortak yanı, Korenin çok kısa bir dönemde gerçekleştirebildiği mucizevi kalkınması üzerinde yapmış oldukları vurgulamalardır. Bu ortak görüşe rağmen sağ ya da sol görüşe sahip kişilerin değerlendirmelerinde, bakış açılarına göre bazı farklılıkların bulunduğu da gözden kaçmamaktadır.

Politika ile uğraşmayan bir derneğin mensubu sıfatı ile ve gördüğüm luzum üzerine şu açıklamayı yapmak ihtiyacını duymaktayım :

Olayları, davranışları ve uygulama yollarını, onların içinde bulunduğu şartlardan soyutlayarak, temenni ve tercihlerimizden kaynaklanan bir ön yargı ile değerlendirmeğe, yorumlamağa kalkarsak büyük yanlışlara düşebiliriz.

Bu noktayı böylece işaretledikten sonra düşüncelerimin özetini veriyorum.

Kore, coğrafi konumu, jeopolitiği, uluslararası politikada egemen süper güçlerin stratejileri hakkında doğru ve gerçekçi değerlendirmesi, kendi halkının sosyo-kültürel durum ve yetenekleri, içten ve dıştan gelebilecek tehlikelerin ortaya koyduğu koşullar içinde, doğru bir sentez yapmak suretiyle iyi terzi elinden çıkmış bir elbiseyi üzerine geçirebilmiş ender ülkelerden biridir. Çok kısa ve derinliği olmayan bir inceleme ile ilâve edebilirim ki, Kore yönetimi değişen iç ve dış gelişmeler muvacehesinde giydiği elbiseyi genişletip daraltacak fakat mutlaka üzerine yakıştıracak esnek bir politikayı başarı ile uygulayabilecektir. Yönetimi ele aldığı ilk günlerde ilk işinin ATATÜRK'ü inceleme olduğu söylenen Başkan PARK'ın ülkesini, ATATÜRK'ün her geçen gün daha büyük boyutlarla inkâra kalkışıldığı bir ülkenin vatansever ve emekli bir subayı olarak saygı değer buldum. Düşünce özgürlüğünün kudsiyetine inanmış her kişi gibi legal sınırlar içerisinde kalmak şartı ile, ekstremler üzerinde recete sunanlara karşı şüphesiz saygılıyım. Yazımı inanç ve ka naatımı yansıtmak biçimde bağlıyorum.

Türkiyenin, içinde bulunduğu kendine özgü koşulları dikkate alarak model aramağa, model seçmeğe ihtiyacı yoktur. Üzerinde birleşilecek, yorumu iyi yapılacak ve gelişen şartlara göre revize edilecek ATATÜRKÇÜ yol ulusumuzun çağdaş uygarlık katında özlediği hedefe ulaştıracak tek gerçektir yoldur.

Beğenenlere, beğenmeyenlere saygılarımla...

DERNEK ÇALIŞMALARI



KORSAVAŞ SAVAŞANLAR DERNEĞİ GENEL BAŞKANLIĞI ANKARA

Şubemizin 21 Ağustos 1977 Pazar Günü Atatürk Spor Salonunda yapılmış olan olağan kongresine ait dökümanlar ile yeni seçilen yönetim kurulu listesi ilişikte takdim edilmiştir.

Şubemizin açılışına şeref veren Sayın Genel Başkanımızın bu nazik teşekkürlerine en içten teşekkürlerimizi sunmak isteriz. Gönül arzu ederki, Genel Merkezimizin açılışımızda şeref veren erkanı ile bu mutlu günümüzde aramızda görkenin mutluluğunu duymak idi. Öyle ümit ederizki, mevsim itibarı

İZMİR ŞUBESİNİN YAPTIĞI GENEL - KURUL TOPLANTISINDA ORGANLA - RA SEÇİLEN YENİ ÜYELER

YÖNETİM KURULU

Bşk. M. Rifat Sümer
Bşk. V. Turhan Yavçan
Skr. Yüksel Şendoğan
Muhasip Y. Kenan Kıray
Vezn. Orhan Coşkun
Üye İbrahim Düş
Üye Mehmet Çöpten
Üye Abdullah Seloğlu
Üye Uğur Teke

ÖRGÜTTEN HABERLER

ile birçok arkadaşlarımızın senelik izinde oluşu veyahut işlerinin çokluğu nedeni ile gelmek imkanını bulamadıklarından bu kongremizde bulunamadılar.

Başta Sayın Başkanımız olmak üzere bütün Genel Merkezdeki arkadaşlarımıza ve buraya gelerek bizlere çok hizmetleri geçen ve birçok yararlı faaliyetlerde bulunan Ramiz Arlı'yada teşekkürlerimizi sunarız.

Emirlerinize intizaren bilgilerinize sunarız.

M. Rifat SÜMER
İZMİR ŞUBESİ BAŞKANI

DENETİM KURULU

Yılmaz Çimli
Hasan Terzi

DİSİPLİN KURULU

Hamit Yüksel
Arif Küçükbaş

30 Ağustos Zafer Bayramınızı içtenlikle Kutlar Esenlik ve Mutluluklar diler.

**Kıbrıs Türk Federe Devleti
Başbakanı Nejat Konuk**

30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutlar, hürmetlerimi sunarım.

Vecihi AKIN
Orgeneral
Gnkur. 2 nci Bşk.

Tebrikinize Teeşkkür eder, 30 Ağustos Zafer Bayramınızı en iyi dileklerim ile kutlar, sevgiler sunarım

Bülend ULUSU
Oramiral

Deniz Kuvvetleri Komutanı

30 Ağustos Zafer Bayramınızı, şahsım ve Jandarma Genel Komutanlığı mensupları adına kutlar, saygılar sunarım.

Şahap YARDIMOĞLU
Korgeneral

Jandarma Genel Komutanı

30 Ağustos Zafer Bayramınızı en iyi dileklerimle kutlar, saygılarımı sunarım.

**1 nci Ordu Komutanı
Orgeneral Adnan ERSÖZ**

30 Ağustos Zafer Bayramınızı en iyi dileklerimle kutlar, sevgilerimi sunarım.

**Orgeneral
Ege Ordu Komutanı
Kenan EVREN**

Sayın Bahtiyar YALTA
Korsavaş Savaşanlar Derneği Genel Başkanı
ANKARA

30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle tebriklerimi ve en halisane dileklerimi saygılarımla sunarım. Bilvesile bütün mensuplarınızı sevgiyle selâmlarım.

Ü. Halûk BAYÜLKEN
Genel Sekreter
Büyükelçi

Sayın Bahtiyar YALTA
Korsavaş Savaşanlar Derneği
ANKARA

30 Ağustos Zafer Bayramınızı en iyi dileklerimle kutlar, saygılar sunarım.

Mustafa TİMİSİ
TBP Genel Başkanı

30 Ağustos Zafer Bayramınızı Şahsım ve 4 ncü Kolordu mensupları adına en iyi dileklerimle kutlar, sevgiler sunarım.

O. Fazıl POLAT
Korgeneral

KUTLAMALAR - YANITLAR

Sayın Bahtiyar YALTA
Korede Savaşanlar Derneği Genel Başkanı
ANKARA

Tebrik ve temennilerinize teşekkür eden sayın Cumhurbaşkanının sahsınız ve derneğiniz mensupları içinde kutlu olması dileklerini selamlarımla bildiririm.

Haluk Payulken
Genel Sekreter Büyükelçi

Sayın Bahtiyar YALTA
Korsavaş
Savaşanlar Derneği Genel Başkanı
ANKARA

Tebriklerinize teşekkür ederim.

Sizin ve Şahsınızda Kore ve Kıbrıs Gazilerinin 30 Ağustos Zafer Bayramını en iyi dileklerle kutlar, selâm ve muhabbetlerimi sunarım.

Süleyman Demirel
Başbakan

Sayın Bahtiyar YALTA
Korsavaş Savaşanlar Derneği Genel Başkanı
ANKARA

3 Ağustos Zafer Bayramınızı en iyi dileklerle kutlar, bu vesile ile saygılarımı sunarım.

Alparslan TÜRKES
Başbakan Yardımcısı

Sayın Bahtiyar YALTA
30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle tebriklerimi ve saygılarımı sunarım.

Dr. Sadettin BİLGİÇ
Milli Savunma Bakanı

— ☆ —

Sayın Bahtiyar YALTA
Genel Başkan
30 Ağustos Zafer Bayramını Grubum ve şahsım adına kıvançla kutlar, saygılarımı sunarım.

Fahri ÖZDİLEK
Milli Birlik Grubu Bşk.

— ☆ —

Sayın Bahtiyar YALTA
Genel Başkan
Korsavaş Savaşanlar Derneği
ANKARA
30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle göndermek nezaketinde bulunduğunuz vaki nazik tebriğinize teşekkür ederim.

Bu vesileyle mukabil tebriklerimle en iyi dieklerimi ve saygılarımı sunarım.

Semih SANCAR
Orgeneral
Genelkurmay Başkanı

KORSAVAŞ GENEL BAŞKANI B. YALTA AVUSTRALYA ESKİ MUHARİPLER DERNEĞİ TEMSİLCİSİ Mr. FREDERİCK KIRKLAN'IN YAZDIĞI MEKTUPLAR VE BAŞKANIMIZIN CEVABI



3 Ağustos 1977
Seul - Kore

Sayın Albay YALTA

Dünya iyi niyet seyahatinden Avusturalya'ya dönmek üzereyim. Bu zaman zarfında bir çok ülkeyi ziyaret ettim. Ve Kore'de savaşmış yüzlerce Asker ve diğer özel kişilerle karşılaştım.

İstisnasız bütün ülkelerde sıcak ve sevgi dolu bir havayla karşılaştım. Bütün evsahiplerinin misafirperverlikleri ve cömertliklerini her zaman hatırlayacağım. Milliyet farkı gözetmeksizin, Kore'de savaşanlar arasındaki duygular benim için mükemmel bir tecrübeydi. 1950 - 1953 yılları arasındaki Kore savaşı zamanında trajik olmasına rağmen aynı tecrübeyi geçirmiş bulunmaktayız. Bu ortak tecrübe bizleri birbirimize daha çok yaklaştırmıştır.

Lütfen benim ve Kore ve Avusturalya GÜNEY DOĞU ASYA BİRLİKLERİ DERNEĞİNİN teşekkürlerini, bana göstermiş olduğunuz sıcak yakınlıktan dolayı kabul buyurunuz. Her zaman minnettarız ve uzun zaman hatırlayacağız.

Üzücü olarak, turnem sırasında hastalandığımdan dolayı, daha önceden alınmış bulunan randevulara gidemedim. Derneklere ve yürütme kurullarına bu randevulara gidemeyeceğim bildirilecekti. Lisan problemine istinaden, bazı derneklere ve yürütme kurullarına randevu iptali konusunda bilgi verilmemiş. Bu olaydan ötürü gidemediğim kişilerden özür dileklerimin kabul edilmesini rica edeceğim.

İlaveten seyahatim sırasında bizlerin kuruluşlarından haberdar olmadığınız başka muharip derneklerinde olduklarını anladım. Bazılarıyla kontak kurabildim, hepsiyle değil. Yakın bir gelecekte Avusturalya'da veya başka bir yerde tekrar karşılaşacağımızı ümit ediyorum.

Üyelerinize sağladığınız menfaatler ve yasalar benim derneğime iletilecektir. ve ümit ederimki sizin üyelerinize verdiğim ufak bilgilerde sizlere faydalı olur.

Bu mektup muhtevasının, Derneğinizin diğer üyelerinede iletmesini saygılarımla rica ederim.

Uzun ömür, sıhhat ve mutluluklar size ve ailenize ve diğer kore savaşçılara.

Kardeşçe
Fredrik Kırıklan

12 Ağustos 1977
Avusturalya

Sayın Başkan YALTA

98 Günlük Dünya seyahatimden şimdi dönmüş ve sizinki gibi birçok derneklerle kontak kurmuş bulunuyorum.

Memleketinizde geçirdiğim günler benim için en güzel anlar olmuştur. Gerek siz ve gerekse üyeleriniz tarafından şahsıma gösterilen misafir perverlik ve alicenaplığı uzup süre unutmuyacağım.

Bildiğiniz gibi, 11 Mayıs'ta Dünya Kore'de Savaşanlar Derneğinin kurulması için İNTER ALLIED KONFERANS'A bir teklif yapılmıştı. Belçika Kanada, Kore ve Filipinleri ihtiva eden bir ön heyet, böyle bir birliğin tertibi için tavsiye vermek üzere seçilmişlerdi. Ayrıca Mr. A.G.W. Keys (Avusturalya) danışman olarak seçilmişti. Oyle zannediyorum ki Eylül 28,29 unda konu hakkında daha detaylı bilgileri görüşmek için toplanacaklar.

Avusturalya'ya dönmeden önce Amiral MAEEG KEELEE ve Mr. Kesyle konu hakkında uzun uzun görüştük.

Size de bildirdiğim gibi, Ankara'nın (Türkiye) idari teşkilat yönünden en münasip yer olduğu kanısındayım. Bu tercihin nedenlerini açıklaması ve idari merkezin kendilerinde olmasını arzu eden birçok Devletin olabileceğini de belirtmiştim.

Merkezin hala Ankara'da olmasını arzu ediyorsanız, sizden ricam nedenlerini belirterek Amiral Lee'ye bir mektup yazmanızdır. Oyle zannediyorumki diğer birçok ülkelerde merkezin kendi Devletinde olmasını isteyen mektuplar yazacaklardır. En iyisi teklifinizi en kısa zamanda yazılı olarak sunmanızdır.

Lütfen, Derneğin bütün üyelerine benim en samimi mutluluk, uzun ömür ve sıhhat dileklerimi özellikle sekreter bay Kumbasar ve Sami Durak'a iletiniz.

Kardeşçe
Fredrik Kırıkland

5 Eylül 1977
Ankara-Türkiye

Sayın Kirkland

3 Ağustos 1977 ve 12 Ağustos 1977 tarihli değerli mektuplarınızı menmuniyetle almış bulunuyorum. Yararlı ve büyük dünya turunu sağlıcakla tamamlayarak güzel yurdunuza kavuştuğunuzu haber aldığım şu anda çok sevindim.

Dünyanın savaş testinden geçmiş asker kuruluşlarını ziyaretle barışı ve dostluğu sağlama çalışmalarınızı takdirle karşılıyorum. Sizi böyle asil bir görevle görevlendirmek uyanıklığını gösteren değerli başkanınızı ve yönetim kurulunuzu samimiyetle kutlarım.

Biz Türkler Avusturalyalıları daima dürüst, samimi ve sağlam inanılır dostlar olarak bilmekteyiz. Birinci dünya savaşında karşı karşıya, Kore savaşında yanyana yaptığımız savaştan birbirini takdir eden dostlar olarak çıktık.

Sayın Kirkland,

Barışın değerini, dostluğun değerini, ırk farkı gözetmeksizin dayanışmanın gereğini savaş testinden geçen Askerler kadar kimse bilmez. Savaşmış eski askerlerin ve ortak düşünce ve inançlarından kuvvet alarak, dünya çapında bir birliğe ve dayanışmaya girişmeyi çok faydalı bulmaktayım.

Sizin bu uğurda katlandığınız yorgunluğu, gösterdiğiniz dikkati ve bir inanç halindeki candan dostluk anlayışı için derneğinizin Sayın Başkanını, değerli Yönetim Kurulu üyelerinizi ve Sizi kutlamak isterim.

Önerilerinize tamamiyle hakveriyorum, ve dünyanın savaşmış askerlerini birleştirmek için sayın başkanlara, genel anlamda düşüncelerimi anlatan birer mektup yazacağım.

Avusturalyanın kahraman ve güvenilir askerlerini, daima takdirle andığımızdan emin olmanızı bilhassa bilmenizi ve bunu üyelerinize duyurmanızı rica edeceğim.

Bana yazdığımız iki mektubu bütün üyelerime duyurulmak üzere yayınlamış bulunuyorum.

Genel Sekreterim Albay Cihan Kumbasar ile Dış İlişkiler Başkanım Sami Durak'a samimi dileklerinizi ilettim. Arkadaşlarım bundan çok memnun kaldılar ve size hararetle teşekkürlerini bildirmemi istediler.

Bende değerli Sayın Başkanınızla Yönetim Kurulu üyelerinize ve size tüm Avusturalyalı arkadaşlarıma sıhhat, mutluluk ve uzun ömür dileklerimi sunarım.

Dostunuz
Bahtiyar YALTA
Genel Başkan